

Tekenen der tijden getoetst door de Heilige Schrift

Radioprogramma nr. 178 "Op weg naar volwassenheid"



In dit 178^e deeltje van de bewerkte radio-programma's "Op weg naar het Licht", leest u hoe christenen kunnen leren hoe de leiding van Gods Heilige Geest te onderscheiden van verleidende geesten.

Deze Adullam radio-uitzending is gemaakt om samen met de lezers te onderzoeken hoe we de teken der tijden kunnen toetsen aan de Heilige Schrift, om van daaruit ons oordeel te vormen over de herkomst van krachten, tekenen en wonderlijke manifestaties, ook in de kerk.

We leven als christenen in een tijd die gekenmerkt wordt door predikers die hun boodschap kracht bij zetten met allerlei wonderen en krachtmanifestaties. Hoe kunnen we het kaf van het koren onderscheiden? Hiervoor hebben we de leiding van Gods Geest nodig, de Bijbel en een nuchtere, waakzame eigen geest.

Deze radio-uitzending van de serie "Op weg naar het Licht", is opnieuw ingesproken en als brochure gedrukt en te downloaden c.q. te beluisteren op: www.radioadullam.nl

Moge de Heere Jezus de lezer zegenen!



*Alle geciteerde Bijbel teksten zijn genomen uit de NBG '51
en HET BOEK of de Statenvertaling.*

loaden of inzien. Beluister ook de andere TWR programma's via www.radioadullam.nl

In een volgend programma hopen we nader in te gaan op de gevolgen van handoplegging, zoals Alexander Seibel dat in zijn lezing over dit onderwerp heeft aangetoond. God zegene U!

Tekenen der tijden getoetst door de Heilige Schrift

Radioprogramma nr. 178 "Op weg naar volwassenheid"



In dit 178^e deeltje van de bewerkte radioprogramma's "Op weg naar het Licht", leest u hoe wij als christenen kunnen leren hoe de leiding van Gods Heilige Geest te onderscheiden van verleidende geesten.

Deze Adullam radio-uitzending is gemaakt om samen met de lezers te onderzoeken hoe we de tekenen der tijden kunnen toetsen aan de Heilige Schrift, om van daaruit ons oordeel te vormen over de herkomst van krachten, tekenen en wonderlijke manifestaties, ook in de kerk.

We leven als christenen in een tijd die gekenmerkt wordt door predikers die hun boodschap kracht bij zetten met allerlei wonderen en krachtmanifestaties. Hoe kunnen we het kaf van het koren onderscheiden? Hiervoor hebben we de leiding van Gods Geest nodig, de Bijbel en een nuchtere, waakzame eigen geest.

Deze radio-uitzending van de serie "Op weg naar het Licht", is opnieuw ingesproken en als brochure gedrukt en te downloaden c.q. te beluisteren op: www.radioadullam.nl

Moge de Heere Jezus de lezer zegenen!

Alle geciteerde Bijbel teksten zijn genomen uit de NBG '51 en HET BOEK of de Statenvertaling.

Tekenen der tijden

Welkom luisteraar en lezer in het Bijbelstudieprogramma van de st. Adullam! Binnen het kader van ons gemeenschappelijk onderzoek naar het verschil tussen de leiding van Gods Heilige Geest en de leiding door middel van gedreven mensen of zelfs vrome maar boze geesten, willen wij in dit programma enkele opmerkingen van broeder Alexander Seibel citeren.

Broeder Seibel is een Duitse evangelist die veel studie heeft verricht over het onderwerp waar we nu mee bezig zijn en zijn opmerkingen zijn de moeite waard om te bestuderen. Laten we beginnen met zijn gedachten te volgen in zijn lezing over de "tekenen der tijden". We citeren hem in de hoofdlijnen van zijn lezing, met weglating van allerlei concrete benamingen van bewegingen en groepen. Het gaat ons immers om datgene wat wij overal, in alle kerken, aan manifestaties zien gebeuren, om deze te toetsen aan de Heilige Schrift. Hij zegt daar het volgende over:

Ieder zal er wel van overtuigd zijn, dat wij leven in de tijd die vooraf gaat aan de 2e komst van de Heere Jezus. Daarom zouden we eigenlijk niet al te verbaasd moeten zijn over de dingen die we vandaag in veel kerken zien gebeuren. Want al die dingen zijn voor een groot deel in de Heilige Schrift voorzeggd.

geren en de kerken lopen leeg. Manifestaties van krachten, tekenen en wonderen komen in de plaats van een gezonde evenwichtige prediking en de oproep tot heiliging wordt gesmoord door een nieuwe zedenleer die soms lijkt op de vroegere tempelprostitutie in Israël. Toen moest Gods Geest Zich terug trekken uit de zichtbare tempel, zou Gods Geest dan nú, in onze tijd dat dan niet doen als Hij ziet hoeveel zedeloosheid en afval er gevonden wordt in Zijn geestelijke Tempel, het Nieuwtestamentische "Huis van God"?

Laten we doen wat Paulus schreef in 2 Tim.2:3 en verder: *"Neem als een goed soldaat van Jezus Christus je deel van het lijden op je. Laat je als soldaat van Christus niet in beslag nemen door de zorgen van dit leven, want dan zal degene die je in dienst heeft genomen, niet tevreden over je kunnen zijn. Houd je aan de regels die de Heere heeft gegeven. De Heere zal je laten zien wat je er in de praktijk mee kan doen."*

Misschien duizelt het u van al deze ontboezemingen uit de Bijbel, maar wanneer u méér over deze eindtijd te weten wilt komen, kunt u gratis lectuur hierover ontvangen. Er is een prachtig kleuren boekje over het huis van God beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Papiaments en nog veel meer talen.

Wanneer u schrijft naar de stichting Adullam via het e-mail adres info@adullam.nl of de website www.adullam.nl bezoekt kunt u deze lektuur down-

Dát is wat wij kunnen verwachten, dus wederom dat woordje "waakt"!

Tenslotte toont genoemde evangelist Seibel aan dat de komende anti-christelijk geest zich zal zetten in de tempel en zeggen dat hij God is. Seibel toont dan aan de hand van de geschriften van Paulus aan dat het woord "tempel", vertaald wordt met het Griekse woordje "Naos", in tegenstelling tot het woordje "Hieron" wat de Heere Jezus gebruikt in Zijn rede over de toekomst van de zichtbare tempel in Jeruzalem.

Deze mening betekent concreet dat de anti-Christ zal trachten binnen te dringen in de Christelijke kerk om zichzelf daar met religieus geweld centraal stellen en de *mens* verheerlijken in de naam van een "*andere Jezus, een andere geest en een ander evangelie*", zodat hij velen tot een valse aanbidding zal weten te brengen. Deze "aanbidding" zal gepaard gaan met afval van geloofswaarheden en aan een ongekende stroom van onzedelijkheid ruimte geven, iets wat we nu reeds met schrik moeten constateren in het christelijk pastoraat!

Nergens wordt zoveel gelogen als voor het huwelijksaltaar en binnen het huwelijk. Allerlei middelen zijn voorhanden om deze leugengeest zijn verderfelijke werk te kunnen laten doen in de harten en gewetens van duizenden jonge mensen. De televisie en video-programma's verderven de gedachten van onze jon-

Het is zeker geen toeval dat de Heere Jezus in de Evangelieën het onderwerp van Zijn wederkomst herhaaldelijk in verband brengt met verleiding, zoals in Mat.24, Mrk.13 en Luk.21. Zo lezen wij bijvoorbeeld in Mat.24:4; "Ziet toe, dat u niemand verleide". Wij worden dus allen opgeroepen tot buitengewone waakzaamheid. De Heere wil ons eraan herinneren dat wij die waakzaamheid nodig hebben.

Steeds weer herhaalt de Heere Jezus deze oproep tot waakzaamheid. In de laatste vijf verzen van Mark.13 herhaalt Hij wel vijfmaal het woordje "waakt". De laatste zin luidt dan ook: "En hetgeen Ik u zeg, dat zeg Ik allen, WAAKT!" Als de Heere ons vooral tegen verleiding gewaarschuwd heeft en ons opgeroepen heeft tot waakzaamheid, dan moet dit natuurlijk zijn reden hebben. Daarom kunnen we niet hopen ons christelijke leven op een zorgeloze en onwaakzame wijze door te brengen zonder door de Heere te worden terecht gewezen"

Tot zover de Duitse evangelist Alexander Seibel.

Om een goed overzicht te hebben van de manifestaties die er in de eerste christengemeente plaatsvonden, zullen we het boek "Handelingen" moeten lezen. Dat boek blijkt een goede basis te vormen voor alle verschijnselen die we hedentendage om ons heen kunnen zien. Maar bij nader inzien, zo laat ook Alexander Seibel in zijn lezing zien, zijn er in de geschriften van voor-

al de apostel Paulus, zoveel aanwijzingen die de tekenen en wonderen van die dagen in een ànder licht plaatsen dan tegenwoordig gedaan wordt, dat het goed is ook zijn opmerkingen na te lezen.

Veel predikers die hun lezingen gepaard laten gaan met tekenen en wonderen, beweren namelijk dat het in onze tijden, zo vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus, precies zo gaat en zal gaan als op de Pinksterdag. Maar juist Paulus waarschuwt ernstig tegen deze gedachte en hij weet zich gesteund door de Heere Jezus, Die juist gezegd heeft dat er in de dagen voor Zijn wederkomst *"vele valse profeten zullen komen, die velen op het verkeerde spoor zullen brengen, terwijl het kwaad juist hand over hand zal toenemen en de liefde van de meeste mensen zal verkoelen..."* (Mat.24:12,13).

De tekenen en wonderen worden dus wel genoemd, maar in een **negatief** verband! We worden er juist tegen gewaarschuwd, door de Heere Jezus, maar óók door de apostelen, die al die tekenen zelf hadden zien gebeuren, en nog wel door hun eigen handen! Van daar dat ze soms "de tekenen van een apostel" worden genoemd.

In Mat.24:24 zegt de Heere Jezus dat er "valse christussen en valse profeten zullen komen, die opzienbarende wonderen zullen doen, om, zo het mogelijk was, zelfs de uitverkorenen te verleiden."

heid! Het zou zijn als in de dagen van Noach, zei de Heere in Mat.24:37, *"zo zal het zijn in de toekomst van de Zoon des mensen!"*

Zoals we lezen in Gen.6:12 dat de *"wereld vervuld was met wrevel en alle vlees zijn weg verdorven had op aarde"*, zo zei Paulus dat vlak voor het einde *"éérst de afval moet komen en de verschijning van de zoon des verderfs"*. Het oorspronkelijke Griekse woord anomia, betekent dan ook letterlijk "wetteloosheid", iets wat we nu overal kunnen waarnemen!

In 2 Tim.2 zien we dan ook dat er wel een "schijngehalte van vroomheid" is, maar dat de kracht van echte godsvrucht wordt gemist en dat er geen respect meer voor ouderen en meerderen is. Integendeel, men **heerst** over gewetens en **manipuleert** de massa van het volk, zonder betoon van liefde en geduld.

Alexander Seibel zegt hierover: *"We moeten in de tijd die voorafgaat aan de wederkomst van onze Heere Jezus rekening houden met een verhevigde vorm van anarchie en een toename van geweld en wetteloosheid."*

We kunnen dus, met het oog op al deze waarschuwingen, bewegingen verwachten die met autoritair en geestelijk geweld hun mening kunnen opleggen en dat kunnen doen met behulp van krachten, tekenen en wonderen, waarbij de leugen op een arglistige manier de gewetens van de mensen in slaap zal sussen!

hen die God boven alles willen liefhebben, dat heeft 6000 jaar wereldgeschiedenis wel bewezen.

Die strijd begon al toen Kaïn bemerkte dat zijn broer Abel God op een andere manier diende dan hij, hoewel beiden even diep religieus waren in hun uiterlijke godsdienstbeoefening. Beiden offerden aan God, beiden beseften dat God iets van Zijn schepsel terug wilde ontvangen, op zijn minst dankbaarheid en toewijding. maar de wijze waarop Abel deze dankbare toewijding tot uitdrukking bracht, het brengen van een levend offer in de vorm van een geslacht dier, was verschillend met dat van Kaïn, die de vrucht van zinn arbeid bracht en daarmee zijn "ik" centraal stelde in de eredienst!

En hier begon de eeuwenoude strijd tussen de vleeselijke en natuurlijke mensheid en de geestelijke mensheid! Een strijd die Paulus en vele anderen het leven kostte en hem vervreemde van de gelovigen in Korinthië en Galatië. De éne groep stelde een onchristelijke vrijheid centraal, die eindigde in zedeloosheid, valse liefde, manipulatie van sterke geestelijke leiders en valse leer, de andere stelde een oude norm centraal, waar ieder zich, op straffe van uitsluiting, aan moest houden en waar liefde en genade helemaal geen rol meer speelde.

Nee, de Heere Jezus beloofde géén opwekking vlak voor Zijn komst, maar massale afval van de Waar-

10

Op gelijke wijze schrijft de apostel Paulus erover in 2 Thes.2:9,10, waar hij schreef: *"...naar de werking van de satan, in alle kracht en tekenen en wonderen van de leugen en in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, omdat zij de liefde tot de waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden."*

Het is dus noodzakelijk dat we onderscheid maken tussen het historisch verslag van het Pinkstergebeuren en het toekomstige gebeuren vlak voor de wederkomst van de Heere Jezus, wat dus gepaard zal gaan met *"verleidende, krachten, tekenen en wonderen"*.

Wat broeder Alexander in zijn betoog benadrukt is het feit dat de Bijbelse profetie over de tijd vlak voor de wederkomst van Jezus, niet gepaard gaat met een enorme opwekking, maar met een enorme afval van het geloof!

Deze afval van geloofswaarheden, zal des te massaler zijn, vanwege de genoemde bijverschijnselen. De valse leer over Jezus gaat namelijk gepaard met schijnbaar dezelfde wonderen, krachten en tekenen als toen de apostelen hun prediking begonnen! En juist dáárin ligt de verleiding waar Jezus en Paulus over profeteerden!

In deze dagen wordt veel gesproken over "geloof". Met heeft het dan over "positief denken en geloven",

7

of "succes door geloof en groot denken", of ook wel "de kracht van positief geloven", allemaal uitdrukkingen die nietszeggend zijn, omdat ook de heidenen met hun religies geloof oefenen en dat ook nodig hebben wil dat geloof werken. En we weten dat er bij de wereldreligies op dit moment en toenemend aantal mensen zijn die grote krachten, tekenen en wonderen doen op grond van dit soort geloofsactiviteiten! Men proclameert dan b.v. de kracht van het geloof in jezelf, zoals geloofsactivisten in hun boeken aantonen.

Moeten wij in onszelf gaan geloven?

De oproep om in onszelf te gaan geloven houdt in dat we moeten aannemen dat we eigenlijk kleine godheden zijn, in feite godenzonen, blauwdrukken van Gods Wezen en dat het Gods wil is dat wij de krachten van onze menselijke ziel leren kennen en losmaken door te geloven dat wij in onszelf die kracht hebben.

Dat deze gedachte al zo oud is als de wereld, lijkt vele christenen helaas te ontgaan! Vandaar de huidige en toenemende oproep om alle leerverschillen aan de kant te zetten, omdat er nu eenmaal geconstateerd moet worden dat in alle religieuze kringen op de wereld precies dezelfde wonderen gebeuren en God hiermee dus wil duidelijk maken dat er eigenlijk geen verschillen zijn, maar dat iedereen op zijn of haar eigen manier zalig kan worden. Niet het Woord van God is nu meer maatstaf, maar de manifestaties van kracht

en eenheid. En hiermee is de eeuwenlange verdeeldheid tussen de wereldreligies in één klap opgelost en zou dus het vreedstijdsperk zijn aangebroken waar de Bijbel en andere religieuze lectuur het over heeft!

Maar de Heere Jezus zei over deze tijd; *"Zal Ik nog geloof vinden op aarde als ik wederkom?"* Jezus spreekt hier echter over geloof in Zijn **Woord**, de Bijbel!

In 1 Joh.3:24 staat van dit geloof het volgende geschreven: *"De mensen die zich houden aan wat God heeft gezegd, blijven één met hem; en Hij blijft één met hen. Door de Geest, die God ons heeftgegeven, weten wij dat Hij één met ons blijft."*

We zien dus dat de liefde tot en van God alles te maken heeft met de liefde tot het Woord van God!

Alleen op deze manier kunnen we oprecht elkaar liefhebben, door in het Woord van God te blijven!

Liefde die losgekoppeld is van de duidelijke richtlijnen die we in de Bijbel vinden, zal eindigen in het verderf en zedeloosheid, in ik-gerichtheid en manipulatie.

Erger nog, in onvriendelijk gedrag jegens andersdenkenden en onverdraagzaamheid jegens hen die het Woord van God willen bewaren en naleven! Menselijke liefde eindigt namelijk altijd in vijandschap jegens