

A photograph of a person's hands raised in prayer against a sunset sky. The sun is low on the horizon, creating a bright glow and casting long shadows. The person's hands are positioned in a gesture of praise or supplication, with fingers slightly spread. The background shows a landscape with trees and a building under the twilight sky.

# **DE TROOST VAN EEN GOED GEWETEN**

**Brochure Adullam Radioprogramma  
Op weg naar het Licht Nr. 250**

**Het belang van het hebben van een goed geweten  
in het leven met de Heere Jezus, in Zijn  
Gemeente en de maatschappij**

*Alle geciteerde Bijbel teksten zijn genomen uit de  
NBG '51, HET BOEK of de Statenvertaling.*

## DE TROOST VAN EEN GOED GEWETEN



In dit deeltje van de bewerkte radioprogramma's "Op weg naar het Licht", leest u waarom het zo belangrijk is om een goed geweten te hebben in de christelijke gemeente, het gezin en de maatschappij.

Deze tussen 1990 en 1994 uitgezonden en nu bewerkte TWR radioprogramma's behandelen praktisch toepasbare onderwerpen, zoals:

*Groeien naar zelfstandigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke zelfreiniging, Beleven en doorgeven, Hoe te evangeliseren, etc., etc.*

Het thema "De troost van een goed geweten" en andere onderwerpen zijn sinds sept. 2014 weer als een mp3 bestand te beluisteren en te downloaden via:

[www.radioadullam.nl](http://www.radioadullam.nl)

<http://www.radioadullam.nl/radiostudies/op-weg-naar-het-licht/250-de-troost-van-een-goed-geweten-ownh/>

***Moge de Heere Jezus de lezer zegenen!***

## De troost van een goed geweten

Een Bijbelstudie over 1 Petr.3:13-18a

Het was eigenlijk een grote teleurstelling voor me, was je uren bezig om een vriend in de gevangenis te bezoeken en krijg je maar een half uurtje de tijd om hem te spreken! Ben je eenmaal in het spreekkamer-tje, hoor je dat er iemand van de reclassering met je vriend bezig is en je mag kiezen, wachten tot hij klaar is of onverrichterzake naar huis teruggaan. Ik koos voor het eerste, dan maar even wachten, in de hoop dat ik dan in ieder geval vijf minuten zou overhouden om mijn vriend te bemoedigen.

Maar ook dat was me niet vergund, de tijd verstreek en de ambtenaar benutte de rest van de tijd die mij nog restte. Uiteindelijk besloot ik om brutaalweg, voor ik de gevangenis verliet, ongevraagd toch maar even de spreekkamer binnen te wippen en mijn vriend te groeten. Hij was kennelijk blij om mij te zien, maar kon de situatie niet veranderen. "Een andere keer dan maar?" zo vroeg hij mij, en ik bevestigde dat. Ik had de hoop dat hij mijn in der haast geschreven briefje zou begrijpen. Daarin verzocht ik hem om mij te bellen of te schrijven of hij überhaupt nog wel bezoek van mij wenste, want je weet maar nooit hoe de emoties reageren als je zo plotseling gevangen wordt gezet en je het gevoel hebt door iedereen in de steek gelaten te zijn.

## Gewetensoefeningen tijdens tegenslag en lijden

Ik moest bij deze ervaring aan de eerste brief van de apostel Petrus denken. Die schreef over lijden en gewetensoefeningen. Want mijn bezoek aan die vriend in de gevangenis en het gesprek dat zou moeten volgen, zou niet gemakkelijk zijn geworden, voor ons beiden niet! Was er sprake van schuld, een terechte arrestatie? Of was het hier een gerechtelijke vergissing? Tenslotte zijn rechercheurs en officieren van justitie ook maar mensen, ook zij kunnen fouten maken, zoals dat bij de terechtstelling van Jezus en vele christenen na Hem wel gebleken is!

Laten wij onze programmaserie over rechtvaardigheid en gebedsverhoringen voortzetten door het vervolg van Petrus' brief, 1 Pet.3:13-18a te lezen. Daar staat het volgende: *"En wie zal u kwaad doen, als u zich inspant voor het goede? Maar, als dat toch zal gebeuren, bent u bevoorrecht. Daarom moet u zich niet door dreigementen laten afschrikken of in verwarring laten brengen. Vertrouw uzelf helemaal aan Christus toe. Hij is onze Heere. Wees altijd bereid verantwoording af te leggen van de verwachting waaruit u leeft, als u daarom gevraagd wordt. Maar doe het wel vriendelijk en met het nodige respect. Houd altijd een zuiver geweten. Dan zullen de mensen die kwaad van u spreken en u beledigen, vol schaamte moeten bekennen dat zij ongelijk hebben gehad. Het is beter goed te*

*doen en ervoor te lijden als God het wil, dan kwaad te doen. Christus heeft ook geleden. Hij is eenmaal voor onze zonden gestorven, als een onschuldige voor de schuldigen. Hij heeft dat gedaan om ons bij God terug te brengen..."*

## **Onzuivere motieven bij aanklachten**

Tja, met dit gedeelte uit Gods Woord zat ik wel een beetje in mijn maag. Want ik wist dat mijn vriend niet helemaal onterecht schuldig verklaard was en het recht moest zijn loop hebben. Er was nu eenmaal een aanklacht ingediend, al was de motivatie hiervoor duidelijk onzuiver en onder druk van anderen negatief geladen geworden. Er was sprake van vijandige gevoelens, die te maken hadden met religieuze vooringenomenheid. En dan vindt je altijd wel argumenten om de ander aan te klagen, helaas niet eens helemaal onterecht!

## **De noodzaak van zelfonderzoek**

Maar als we dat nu eens bij iedereen gaan doen die we niet mogen? En hoe zouden we het er zelf dan afbrengen? Zouden er tegen ons ook niet allerlei aanklachten ingediend kunnen worden, ook door medechristenen met wie we aan één avondmaalstafel de dood van onze Heere Jezus Christus verkondigen?

Staan wijzelf zuiver voor God en onze naaste? Zijn alle zonden die we in het verleden deden, die van voor en na onze bekering tot God, inderdaad allemaal beleden en rechtgezet? Ons geweten, wanneer dat tenminste nog wakker is en niet ingeslapen of overschreeuwd door kritiek op anderen, zou ons wel eens kunnen aanklagen!

Paulus schreef in Rom. 2:1-3 en in vers 21-24 over dit soort situaties: "Maar ú o mens, die anderen oordeelt, wie je ook bent, waarin je een ander oordeelt, veroordeel je jezelf. Want wanneer we anderen oordelen, blijken wij dezelfde dingen te doen... Wij weten dat God rechtvaardig oordeelt. Hij geeft ieder die slechte dingen doet een rechtvaardige straf.

Of denkt u misschien dat u, die anderen veroordeelt voor dingen die u zelf ook doet, Gods straf zult ontlopen? Bent u dan niet blij dat God zoveel liefde toont en trouw en geduldig is? Begrijpt u dan niet dat Hij zo lang met Zijn straf wacht om ú de kans te geven met de zonde te breken?...

Maar als u anderen onderwijst, waarom onderwijst u uzelf dan niet? U beweert dat men niet mag stelen. Steelt uzelf dan niet? U zegt dat men geen overspel mag plegen. Maar wat doet uzelf? U zegt dat u een grote afkeer van afgoden hebt. Toch hebt u een eigen afgod: Het Geld (Fortuna)! Want u berooft de tempel!

U gaat er prat op Gods wet te kennen. Maar waarom maakt u Gods Naam dan te schande door Gods wet te overtreden? Er staat niet voor niets in de Boeken geschreven: 'Het is úw schuld dat de Nam van God over de hele wereld door het slijk gehaald wordt!'

Wat een vreselijke waarheid is er in die laatste opmerking van Paulus. In zijn dagen bleken er al veel zogenaamde christenen te zijn die er prat op gingen dat ze Jezus hadden aangenomen, maar...ze leefden helemaal niet als bekeerde en wedergeboren, geheiligde mensen. Het was zelfs zo dat de justitie hen moest arresteren wegens zonden die zelfs door de mensen van de wereld veroordeeld werden, zoals dat onder de gelovigen van Korinthe werd gedaan en waar de apostel Petrus in zijn brief ook op doelde.

Herkennen we het plaatje van ònze tijd, wellicht van onszelf? Petrus noemt deze mensen in 2 Pet.2:13 "vlekken en smetten in uw liefdemaaltijden, mensen die het oordeel niet zullen ontlopen...!"

## **Buigen onder Gods tuchtigende hand**

En zo keerde ik met een hart vol onrust naar huis terug. Met een gebed in mijn hart dat God toch maar tot Zijn doel zou komen in het leven van mijn zwaar beproefde vriend. Want vriendschap gaat niet over als de ander gefaald heeft. Het kan er zelfs door verdiept



worden, tenminste, als er in alle nederigheid maar gebogen wordt onder de krachtige hand van God, zoals Petrus zijn brief beëindigde.

## **De troost van een goed geweten**

In het geval dat er sprake is van een onterechte aanklacht, of een aanklacht die rechtstreeks te maken heeft met een God-vijandige wetgeving, tja, dán liggen de zaken anders! **Dan kunnen we met een hart vol troostredenen de gevangenis binnengaan** en wijzen op de Heere Jezus, Petrus, Paulus en met hen vele anderen die ter verantwoording een tijd lang in de gevangenis geworpen waren.

Petrus was in zo'n geval in volkomen rust, sliep de "slaap der rechtvaardigen" terwijl hij aan een soldaat geketend zijn terechtstelling afwachtte. Een engel van de Heere heeft hem in een van die gevallen bevrijd, Petrus' werk was immers nog niet klaar op aarde?

Zo ging dat ook met andere christenen van die dagen. Sommigen werden vrijgesproken, anderen werden door de leeuwen verscheurd in de arena van de Olympische spelen in die dagen. Johannes de doper werd vanwege zijn getuigenis van de waarheid onthoofd en Jezus Zelf werd gekruisigd op Golgotha, omdat Hij Zijn mond niet open deed. Hij liet Zich "als een schaap ter slachting leiden."

In al zulke gevallen kunnen we elkaar bemoedigen met de woorden "vertrouw uzelf helemaal toe aan Christus, Hij is onze Heere, Hij weet wat goed voor ons is."

We worden opgeroepen om in elke situatie te getuigen van de "levende hoop die in ons is." Maar laten we dat doen met een gereinigd geweten!

Reacties: [adullam.holland@gmail.com](mailto:adullam.holland@gmail.com)

*Alle Adullam radioprogramma's "Op weg naar het Licht"  
zijn te beluisteren op: [www.radioadullam.nl](http://www.radioadullam.nl)*

*Voor lezen en downloaden van literatuur: [www.adullam.nl](http://www.adullam.nl)*



## DE TROOST VAN EEN GOED GEWETEN



In dit deeltje van de bewerkte radioprogramma's "Op weg naar het Licht", leest u waarom het zo belangrijk is om een goed geweten te hebben in de christelijke gemeente, het gezin en de maatschappij.

Deze tussen 1990 en 1994 uitgezonden en nu bewerkte TWR radioprogramma's behandelen praktisch toepasbare onderwerpen, zoals:

*Groeien naar zelfstandigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke zelfreiniging, Beleven en doorgeven, Hoe te evangeliseren, etc., etc.*

Het thema "De troost van een goed geweten" en andere onderwerpen zijn na twintig jaar sinds sept. 2014 weer als een mp3 bestand te beluisteren of te downloaden via:

[www.radioadullam.nl/radiostudies/op-weg-naar-het-licht/250-de-troost-van-een-goed-geweten-ownhl/](http://www.radioadullam.nl/radiostudies/op-weg-naar-het-licht/250-de-troost-van-een-goed-geweten-ownhl/)

***Moge de Heere Jezus de lezer en luisteraar zegenen!***