

(Opb.20:4,5;Heb.10:26-30). De Israëlieten en ongelovigen uit de volkeren zullen, na de opname van de gemeente, de gevolgen van ongelof ervaren: "vreselijk is het, te vallen in de handen van de levende God!" (Heb. 10:31).

Een grote witte troon

In het boek "Openbaringen" wordt de troon van God en het Lam, de Here Jezus Christus, op verschillende manieren beschreven.

In Opb.4:2 lezen we: "...en ziet, er was **een troon** gezet in de hemel..."

In Opb.7:17 zien we: "...het Lam, in het midden van de troon." en dat in verbinding met de vertroosting van allen die de Here Jezus getrouw zijn geweest tot in de dood.

In Opb.14:5 lezen we van een nieuwe groep, 144.000 gelovigen die voor de troon staan, zendingen uit Israël, die uitgegaan zijn om de volkeren van hun Christus te vertellen en zichzelf onbesmet hebben bewaard.

Maar na duizend jaar vrede, komt er opnieuw een troon te zien, "...ei? hem Die daarop gezeten was, voor Wiens Aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend..." (Opb.20:11,12a). Wanneer de namen van hen die voor de troon staan niet gevonden werden in "het Boek des levens", werden zij "geworpen in de poel des vuurs" (v.15)1

De troon van God en van het Lam

Nadat alle oordelen hebben plaatsgevonden, is de troon van God als verbonden met die van Het Lam te zien, onze Here Jezus Christus. Deze troon staat midden in de heilige stad, waar ook de bruid van het Lam gezien wordt, de gemeente van Christus. De apostel

Paulus schreef hierover: "Ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen" (2 Kor.11:2).

Deze bruid wordt ook gezien in Opb.19:7, waar geschreven staat: "Laten wij blij zijn en vreugde bedrijven en Hem de eer geven, want de bruiloft des Lams is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt." Zij wordt vergeleken met een gouden stad, het hemelse Jeruzalem, waar de troon van het Lam in de Tempel van God staat. Van onder de dorpel vandaan vloeit vervolgens "een rivier van water des levens, helder als kristal, uit de troon van God en van het Lam, ... waar de Boom des levens staat"

Tenslotte horen we een volkomen eenparige stem, die van de Bruidegom en de bruid roepen: "**Kom! Wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, come, en neme het water des levens om niet**" (Opb. 22 : 1,2,17).

Vragen:

1. **Hoe zal het christelijk getuigenis er in de eindtijd uit kunnen gaan zien?**
2. **Aan welke kwaliteiten moet een 'kandelaar' voldoen wil zij zuiver licht verspreiden?**
3. **Welke verbindingen kun je maken tussen Ez.8-10 en Opb.2 en 3?**
4. **Nico&lieten en zij die de "leer van Bileam" voorstonden, lijken een leidende rol te spelen. Wat leert 2 Tim.3:3 en 2 Kron.11:12-15 ons dan?**
5. **Op welke wijze kun je aan de hand van b.v. Jes.57:15; Ez.9:4; Rom.8:9-17; 2Tim.3:10-4:5 en MaL3:16, jezelf beproeven of je geloof voldoende op God en de Here Jezus alleen afgestemd is?**

Inlichtingen: C.B. Beekhuizen. Mail: adullam.holland@gmail.com

KERK EN TOEKOMST



**CHRISTENDOM
IN DE
EINDTIJD**

KERK EN TOEKOMST

Christendom in de eindtijd

"Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Gedenk dan, van welke hoogte gij gevallen zijt en bekeer u en doe (weder) uw eerste werken" (Openbaringen 2:4,5).

Wanneer de oude apostel Johannes vanuit zijn verbanningsoord de verschillende lokale kerken op hun verantwoordelijkheden wijst, zijn er sinds de Pinksterdag al meer dan 50 jaar verstreken. Het valt beslist op dat de Geest van God al de zeven lokale gemeenten van die dagen op verschillende wijze toespreekt. De uit de dood opgestane en verheerlijkte Here Jezus openbaart Zich op zeven manieren:

Efeze: Hij Die het oordeel uitvoert
Smyrna: Hij Die de dood overwon
Pergamus: Hij Die het zwaard hanteert
Thyatire: Hij Die alles doorziet, beoordeelt
Sardis: Hij Die onverwachts wederkomt
Filadelfia: Hij Die opent en kracht geeft
Laodicea: Hij Die buiten staat

De eerste drie gemeenten worden nog als één geheel aangesproken en de enkelingen die afgedwaald zijn, worden terecht gewezen. Drie andere lokale gemeenten worden ernstig toegesproken als respectievelijk afgodische, dood en lauw, terwijl de enkelingen die zich hieraan hebben onttrokken en rein gebleven waren (vergelijk niet 2 Tim.2:21), worden opgeroepen trouw te blijven en de Here Jezus te verwachten. Dit lijkt op wat de profeet Ezechiël zag in Ez.9:4.

Op de proef gesteld

Tenslotte wordt Filadelfia (broederliefde), weer als één geheel gezien, omdat ze in het besef van kleine kracht, Gods Woord bewaard hebben en daarom een open deur mogen verwachten. Het is opmerkelijk dat de Here Jezus, als Hoofd van al de lokale gemeenten, iedere gemeente op verschillende manieren op de proef stelt. *Dit, om het geloof van de gemeente als geheel en van hen die God oprecht liefhebben bijzonder, te louteren en te heiligen.* .

Wanneer de apostel Paulus de gelovigen van zijn dagen oproept zichzelf te onderzoeken en te beproeven, doet hij dat niet zonder reden. Er waren dingen onder de christenen voorgevallen die de boodschap van het Evangelie dreigden krachteloos te maken. Onderlinge twisten, sektarisme, feminisme, rechtszaken, ontucht, dronkenschap, vermenging met ongelovigen, valse mystiek en in-geslopen valse leer, hadden oppervlakkigheid bevorderd. Het gevolg was dat Paulus zijn tweede brief in mineur en twijfel moest eindigen (2 Kor.12:20,21). Wanneer deze gelovigen toch, zonder voldoende zelfbeproeving, avondmaal houden, vallen er slachtoffers, zoals in de dagen van David en Jehiskia (1Kor.11:28-30; 2Sam.6:1-9; 2 Kron.30:17-20).

Zegenrijke beloften

Maar er is ook bemoediging te vinden in de zeven brieven. Iedereen die wil horen en gehoorzamen, ontvangt een speciale belofte die het persoonlijk geloof versterkt en volharding bewerkt. Voor degenen die het geloofsoop op de terugkerende Here Jezus blijven richten, is er een geopende deur in de hemel. Zij die de "eerste liefde" hadden behouden, de dood niet hadden gevreesd, het geloof hadden behouden en Gods Woord hadden weten te bewaren, kregen zicht op de toekomst.

Opname en rechterstoel

Wanneer gelovigen hun geloof niet meer in praktijk brengen, worden zij opgeroepen om rekening te houden met hun verschijning voor Christus' rechterstoel.

Paulus doet dat met de volgende woorden: *"Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat iegelijk wegdrage hetgeen door het lichaam geschiedt, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad"* (2 Kor.5:10).

Paulus schrijft dit vanwege het gevaar dat wij tijdens ons gebed wel eens verhinderd kunnen worden om *"met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade"* (1Ieb.4:16). Een ander gevaar is dat wij dan ook geen vrijmoedigheid meer hebben - **wanneer onze praktijk niet meer in overeenstemming is met onze belijdenis** - *"met vrijmoedigheid in te gaan in het heiligdom door het bloed van Christus"* (1Ieb.10:19). Dat komt dan omdat ons geweten niet gereinigd is van "dode werken" (Heb.10:22;9:14). De Here Jezus werkt dit gegeven heel praktisch uit in Mat.5:23,24, waar Hij zegt: *"Wanneer gij dan uw gave brengt naar het altaar en u daar herinnert, dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar, vóór het altaar, en ga eerst heen, verzoen u met uw broeder en kom en offer daarna uw gave."* Want ook gelovigen krijgen te maken met hun hemelse rechter, de Here Jezus Christus!

De troon der genade contra oordeelstroon

Nu we gezien hebben dat het (zelf)oordeel voor de "troon der genade" geleid heeft tot reiniging door het bloed van Christus, heeft dat ook gevolgen voor onze verschijning voor de rechterstoel. Dáár worden de daden van gelovigen **openbaar** gemaakt, dit met de bedoeling dat men ziet wat er *"in Christus"* werd verricht (zie Ef 2:10) en in het vlees. Maar de gelovigen *zelf* worden *niet* veroordeeld, dat heeft al plaats gehad toen zij "meegekruisigd" werden met Christus (Rom.6:1-14)!

Gelovigen die de toestand van gemeentelijke lauwheid erkennen en vrezen dat de Here Jezus **buiten de deur** staat, maar door zelfoordeel en persoonlijke trouw, toelieten om *"Christus in hun hart te laten wonen"* (Ef 3:17), zitten in de toekomst met de Here Jezus in Zijn troon (Opb.3:21). Zij zullen, samen met de gelovigen uit de grote verdrukking, met Christus meeoordelen over hen die *"het bloed des verbonds onrein achtten"*