



HET BLOED VAN JEZUS CONTRA WERELDRELIGIES

DEEL 2

**Adullam Radioprogramma Op weg naar het Licht
Nr. 230**

**De waarde van het bloed van de Heere Jezus
en het bloed van dieren in wereldreligies**

HET BLOED VAN JEZUS CONTRA WERELDGODSDIENSTEN

Radioprogramma nr. 230 "Op weg naar het Licht"



In dit deeltje van het bewerkte radioprogramma "Op weg naar het Licht", leest u over het verschil tussen het bloed van dieren in de wereldreligies en het bloed van de Heere Jezus als Gods Offerlam voor de zonde van de mensheid.

Wat is het verschil tussen het bloed van dieren en het reinigende bloed van Gods Offerlam voor de zonden?

Deze Adullam radio-uitzendingen zijn tussen 1990 en 1994 via o.a. TWR Bonaire en lokale radiostations uitgezonden met onderwerpen als: *Groeien naar zelfstandigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke zelfreiniging, Bijbels pastoraat en Evangelisatie.*

Het Christelijk geloof biedt zekerheid van eeuwige behoudenis op grond van geloof in het bloedig Offer van de Heere Jezus Christus. Hij is de Enige Die, na belijdenis van zonden, deze kan vergeven en eeuwig leven schenken.

De Adullam radioprogramma's zijn te downloaden via www.radioadullam.nl. Voor meer info: www.adullam.nl

Het bloed van Jezus contra wereldgodsdiensten

Het gebeurde op een Bijbelstudie. De gelovigen hadden zich gebogen over enkele woorden van Paulus aan de Thessalonikers en ze kwamen maar niet verder. Het was dan ook heel indrukwekkend wat ze lazen en over hun schouder lezen we even mee. Het was uit 2 Thes.3:1-5 en ze waren bij vers 1 al blijven steken, waarom? Zo dadelijk zullen we het begrijpen, maar nu eerst dus die indrukwekkende tekst:

"Broeders, ik vraag u voor ons te blijven bidden. Bid dat het goede nieuws van de Heere zich snel zal verspreiden en overal zo'n invloed zal hebben dat de mensen Hem gaan eren, zoals ook bij u het geval is."

Tja, nu was de vraag gerezen waarom Paulus zo dringend voorbede nodig had. Kon hij zijn evangelisatiearbeid niet alleen met zijn medewerkers af? Probeerde hij door zijn vraag om voorbede anderen eveneens te betrekken in de verkondiging? Schreef hij dáárom over ***"geroepen heiligen"*** in zijn pastorale brieven? Maar het vervolg van zijn opmerking en vraag om voorbede geeft het antwoord op deze vragen, want hij zei immers dat de invloed van het Evangelie van Jezus Christus bij deze Thessalonikers al heel groot was?

We lezen daar al over in zijn eerste brief, luister maar hoe hij hierover getuigt in hoofdstuk 1 vers 4 tot 10,

"Beste broeders, wij weten dat God van u houdt en u heeft uitgekozen. Want toen wij u het goede nieuws brachten, was dat niet alleen met woorden. Het gebeurde ook met kracht en door de Heilige Geest. U had de absolute zekerheid dat wat wij zeiden de Waarheid was. U weet ook hoe uit ons optreden bleek dat wij u voor de Heere wilden winnen. Zó werd u volgelingen van ons en de Heere, want u hebt onze boodschap met de blijdschap van de Heilige Geest aangenomen, ondanks de grote moeilijkheden die u ondervond. En u bent een voorbeeld geworden voor alle christenen in Macedonië en Achaje. Van u uit heeft het goede nieuws verder zijn weg gevonden, tot ver buiten de grenzen. Waar wij ook gaan, horen wij van uw geloof in God. Wij hoeven het zelf niet meer te vertellen, want de mensen vertellen òns hoe u ons met open armen hebt ontvangen en dat u zich van de afgoden hebt afgekeerd om nu de levende en ware God te eren en te dienen. Zij vertellen ons ook dat u ernaar uitkijkt dat Zijn Zoon Jezus uit de hemel zal terugkomen. Hij is door God weer levend gemaakt en bevrijdt ons van Gods toekomstig oordeel."

Tja, daar kom je dan niet onder uit, Paulus wil dus, evenals de Heere Jezus Zelf, dat we **"getuigen van Jezus Christus"** zijn! En nog veel meer, dat wij zoals de Thessalonikers, anderen vertellen over de activitei-

ten van evangelisten, hen oproepen naar hun boodschap te luisteren, terwijl wij zelf het oude leven achter ons laten, misschien zelfs de attributen daarvan openlijk verbranden (Hand.19:19). Want het gevolg van zo'n openlijke belijdenis en vuurgevaarlijke manifestatie is altijd weer dat **"het Woord van de Heere met macht de overhand neemt!"**

In de Bijbel staat dan ook dat iedereen, Jood, Islamiet, Boeddhist en atheïst, dit goede nieuws moet horen, omdat God deze mensheid liefheeft en niet wil dat iemand verloren gaat! Maar die behoudenis is in niemand anders te vinden dan in Jezus Christus, de Heere! Hij werd gekruisigd als het Lam van God dat de zonde van deze wereld wegnam, maar... dan moet je het wel willen *aanvaarden* en niet *verwerpen*. Hebr.9:14 zegt over dat Goddelijke offer, dat Jezus in Zijn lichaam bracht, het volgende: *"Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door de eeuwige Geest Zichzelf aan God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?"*

En vers 27 en 28 zeggen van Hem en ons mensen:

"Zo zeker als alle mensen eenmaal sterven en daarna beoordeeld worden, zo zeker zal Christus -nu Hij gestorven is om de zonden van vele mensen weg te nemen- zonder zonde terugkomen. Hij zal komen om ieder te redden, die verlangend naar Hem uitziет."

En om deze blijde en Goddelijke, maar ook zeer ernstige en waarschuwendende Boodschap te completeren, lezen we in Hebr.10:19-27;

"Omdat Jezus Zijn leven en Zijn bloed voor ons heeft gegeven broeders, mogen wij bij God komen. Omdat Hij Zich voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een nieuwe weg naar het leven gekomen, dwars door het gordijn heen dat het Allerheiligste van het Heilige scheidde; en dat gordijn is Zijn lichaam. Jezus, is de grote Priester, Die in het huis van God is aangesteld. Laten wij daarom naar God gaan met een oprecht hart en het vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver geweten hebben gekregen; en ons lichaam is met schoon water gewassen. Wij moeten blijven vasthouden aan wat God ons heeft beloofd en andere mensen erover vertellen. Omdat God Zich aan Zijn Woord houdt, zullen wij krijgen wat wij van Hem verwachten. Laten wij op elkaar letten en elkaar aansporen God en de mensen lief te hebben en altijd goed te doen. Wij moeten ook niet uit onze eigen samenkomsten wegblijven. Sommigen maken daar een gewoonte van, maar dat is niet goed. Wij moeten elkaar bemoedigen en waarschuwen, vooral nu wij zien dat het niet lang meer zal duren voor de Heere Jezus terugkomt. Wij hebben de Waarheid leren kennen en weten dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven.

Maar...als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dán nog te wachten staat is een vreselijk oordeel; want God zal al Zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden."

Tja, kun je zulke woorden tegenwoordig eigenlijk nog wel prediken? Vaak mag je niet eens meer het woordje **"zonde"** in je mond nemen en het woord **"oordeel"** al helemaal niet, want dat zou de mensen alleen maar schrik en agressie bezorgen! En maar blijven kijken naar al die oorlogsfilms, seksuele uitpattingen in allerlei familiedrama's en horror films met draken en voorwereldlijke monsters die de aarde bezetten!

Hoe lang zullen we nog op twee gedachten blijven hinken, zoals Jozua het twijfelende volk Israël indertijd voorhield? Of besluiten we met hem, **"Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen"**?

De Adullam radioprogramma's zijn te downloaden via www.radioadullam.nl. Voor meer info: www.adullam.nl

*Alle geciteerde Bijbel teksten zijn genomen uit de NBG,
HET BOEK en de Oude Statenvertaling.*

HET BLOED VAN JEZUS CONTRA WERELDGODSDIENSTEN

Radioprogramma nr. 230 "Op weg naar het Licht"



In dit deeltje van het bewerkte radioprogramma "Op weg naar het Licht", leest u over het verschil tussen het bloed van dieren in de wereldreligies en het bloed van de Heere Jezus als Gods Offerlam voor de zonde van de mensheid.

Wat is het verschil tussen het bloed van dieren en het reinigende bloed van Gods Offerlam voor de zonden?

Deze Adullam radio-uitzendingen zijn tussen 1990 en 1994 via o.a. TWR Bonaire en lokale radiostations uitgezonden met onderwerpen als: *Groeien naar zelfstandigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke zelfreiniging, Bijbels pastoraat en Evangelisatie.*

Het Christelijk geloof biedt zekerheid van eeuwige behoudenis op grond van geloof in het bloedig Offer van de Heere Jezus Christus. Hij is de Enige Die, na belijdenis van zonden, deze kan vergeven en eeuwig leven schenken.