

A photograph of a person's hands raised in prayer, silhouetted against a bright, cloudy sky. The hands are positioned in a gesture of praise or supplication, with fingers slightly spread. The background is a dramatic sky with soft, white clouds and a bright light source, possibly the sun or moon, creating a lens flare effect. The overall tone is spiritual and uplifting.

DE NAASTENLIEFDE VAN JEZUS CHRISTUS

DEEL 3

**Adullam Radioprogramma Op weg naar het Licht
Nr. 231**

**De waarde van het getuigenis van de Heere Jezus
Christus tegenover de wereldreligies**

DE INHOUD VAN ECHTE NAASTENLIEFDE; JEZUS CHRISTUS

Radioprogramma nr. 231 "Op weg naar het Licht"



In dit deeltje van het bewerkte radioprogramma "Op weg naar het Licht", leest u wat echte naastenliefde is. Het is de prediking van het Evangelie van Jezus Christus en het heil dat Hij zondaren aanbiedt; de vergeving van zonden en eeuwig leven.

Deze Adullam radio-uitzendingen zijn tussen 1990 en 1994 via o.a. TWR Bonaire en lokale radiostations uitgezonden met onderwerpen als: *Groeien naar zelfstandigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke zelfreiniging, Bijbels pastoraat en Evangelisatie.*

Het Christelijk geloof biedt zekerheid van eeuwige behoudenis op grond van geloof in het bloedig Offer van de Heere Jezus Christus. Hij is de Enige Die, na belijdenis van zonden, deze kan vergeven en eeuwig leven schenken.

De Adullam radioprogramma's zijn te downloaden via www.radioadullam.nl. Voor meer info: www.adullam.nl

Christelijke naastenliefde is prediking van Christus!

In ons vorige programma citeerde we een nogal belangwekkende tekst uit Hebr.10. We constateerden hierbij dat zo'n schokkende boodschap in deze tijd van schijnbare religieuze tolerantie, moeilijk te brengen was zonder in moeilijkheden te komen met andere religies en hun aanhangers. Laten we het laatste gedeelte van deze tekst uit de brief aan de Hebreëen nog eens lezen. Hij luidde zo:

"Maar...als wij willens en wetens blijven zondigen, is er geen offer meer over om onze zonden weg te doen. Het enige wat ons dán nog te wachten staat, is een vreselijk oordeel; want God zal al Zijn tegenstanders in een laaiend vuur verbranden...."

Wanneer wij deze ernstige woorden overdenken, komt het ons inderdaad behoorlijk exclusief en dreigend over! Volgens de brieveschrijver worden onze zonden dus alleen weggenomen door het bloed van Christus, Die Zichzelf Gods Zoon heeft genoemd. Paulus gaat hierin het verst van alle apostelen, namelijk door aan de jonge en ijverige Timotheüs het volgende te schrijven:

"...ik wil dat je weet hoe het in de Gemeente hoort toe te gaan; want de Gemeente is het gezin van de levende God, waar de Waarheid bewaard en hoog gehouden wordt. Het valt niet te ontkennen dat de

Waarheid die God ons bekend gemaakt heeft, groot is; Christus kwam als mens naar de aarde, werd door de Geest rechtvaardig verklaard en door engelen gezien. Hij werd onder de volken bekend gemaakt, ..."

En om het nog duidelijker en meer expliciet te zeggen met een oudere en nauwkeuriger vertaling uit 1618:

"...God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de Geest, is gezien van de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid."

Welnu, kan het duidelijker dan de Bijbel het ons gezegd heeft? Is er buiten de Heere Jezus Christus, het Lam van God, zaligheid, redding? Al de discussies onder christelijke theologen ten spijt, geeft de Bijbel een exclusief antwoord op alle vragen. Er is maar één Weg naar de hemel, Jezus Christus, de Schepper, Gods eniggeboren Zoon! Buiten Hem is er geen andere Naam onder de hemel gegeven om behouden te worden, predikte Petrus op de Pinksterdag. En Paulus schreef: "alle knie zal zich voor Hem buigen"! Kan het duidelijker gezegd worden?

Is het niet wonderlijk dat er niet méér mensen vervolgd worden om hun geloof in Christus? Komt dat niet omdat christenen hun ijver om de Naam en de Weg van Jezus hebben verloren, lauw zijn geworden?

Andere wereldreligies grijpen deze gezindheid van het hart aan om hún godsdienst te verbreiden en dat gaat zeer snel, mede door de hulp en sympathie van christelijke voorgangers, die zichzelf bedriegen en in slaap laten wiegen.

Paulus heeft hier iets van gevoeld toen hij in Rom.13:8-14 over de christelijke naastenliefde schreef. Echte liefde wil niet dat er mensen in ongelof of waangeloof sterven, maar predikt het Evangelie van Jezus Christus aan alle creaturen, zoals Jezus het heeft bevolen, luister maar wat Mattheus en Paulus hiervan zeiden:

"Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen; 'Ik heb alle macht in hemel en op aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot Mijn discipelen te maken. Doop hen in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd.'" (Het Boek)

En Paulus schreef: *"Wij mogen bij niemand in de schuld staan. Maar één ding blijven wij elkaar schuldig en dat is de liefde. Wie zijn medemens liefheeft, voldoet daarmee aan de wetten van God. Alle voorschriften die God aan Mozes heeft gegeven, zoals: 'U zult trouw zijn in het huwelijk, niet moorden, niet stelen of verlangen naar iets dat van een ander is', worden in dit ene gebod vervuld: 'U moet de ander liefhebben*

als uzelf.' Wie van zijn medemens houdt, doet hem geen kwaad. Als er werkelijk liefde is, worden de andere voorschriften overbodig. U moet niet vergeten in wat voor tijd wij leven. Het is tijd om wakker te worden. Sta op! Onze bevrijding is veel dichterbij dan toen wij pas gelovig werden. De nacht is bijna voorbij, dan breekt de dag aan. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden. Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen, waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers. Laat uw leven beheerst worden door de Heere Jezus Christus en geef niet toe aan verkeerde verlangens die in u opkomen."

Beste luisteraar en lezer, misschien duizelt het u omdat de Bijbel zo radicaal en onverdraagzaam overkomt in vergelijking met andere religies. Maar Paulus spreekt dan ook over een "geestelijke strijd" die christenen te voeren hebben, of ze het nu willen of niet! Ook in zijn dagen waren er christenen, oprecht in hun mening, die vonden dat hij het wat minder radicaal moest zeggen, wat meer moest genieten van de tegenwoordige wereld en de aardse geneugten. Maar hoor hoe hij over dit soort "christenen" denkt en schreef in b.v. Fil.3:17-21 en tegelijk de hoop uitspreekt die hem tot zo'n enorme en productieve evangelische activiteit bewoog: *"Broeders, volg mijn voorbeeld en let goed op hen die dat al doen. Want wat ik u al zo vaak gezegd heb, zeg ik nu onder tranen: Er*

zijn velen die zogenaamd als christenen leven, maar die in feite vijanden zijn van het kruis van Christus. Zij zijn op weg naar de ondergang; hun buik is hun god en hoe schandaliger zij leven, hoe mooier zij het vinden; het enige waaraan zij denken, zijn de dingen van deze wereld. Wij zijn echter, al wonen wij hier op aarde, burgers van een stad in de hemel, vanwaar wij ook onze Verlosser verwachten, de Heere Jezus Christus. Door de onbeperkte kracht waarmee Hij alles aan Zich onderwerpt, zal Hij ons sterfelijk lichaam veranderen in een hemels lichaam, dat net zo sterk en schitterend is als het Zijne."

Tja, wanneer we zijn activiteiten in het licht van de eeuwigheid bezien, dan komen we voor een beslissing te staan die ons leven wel eens drastisch kan veranderen, tenminste, als we dat willen! Wat zullen we kiezen, de god van deze wereld, die ons goud, zilver, roem en succes belooft, of... het kruis van Christus en de verachting van de mensen in deze tegenwoordige (nieuwe) eeuw? Die soms ook wel eens met het "New Age tijdperk" wordt aangeduid? Jozua, de grote leider van het volk Israël, zei het zo: *"Kies nu heden wie je dienen zult!"* Wat doe jij, wat doet u? Het bloed van Jezus contra wereldgodsdiensten

De Adullam radioprogramma's zijn te downloaden via www.radioadullam.nl. Voor meer info: www.adullam.nl

*Alle geciteerde Bijbel teksten zijn genomen uit de NBG,
HET BOEK en de Oude Statenvertaling.*

DE INHOUD VAN ECHTE NAASTENLIEFDE; JEZUS CHRISTUS

Radioprogramma nr. 231 "Op weg naar het Licht"



In dit deeltje van het bewerkte radioprogramma "Op weg naar het Licht", leest u over wat echte naastenliefde is. Het is de prediking van het Evangelie van Jezus Christus en het heil dat Hij zondaren aanbiedt; de vergeving van zonden en eeuwig leven.

Deze Adullam radio-uitzendingen zijn tussen 1990 en 1994 via o.a. TWR Bonaire en lokale radiostations uitgezonden met onderwerpen als: *Groeien naar zelfstandigheid, Op weg naar volwassenheid, Geestelijke groeistoornissen, Opvoedingsproblemen, Geestelijke zelfreiniging, Bijbels pastoraat en Evangelisatie.*

Het Christelijk geloof biedt zekerheid van eeuwige behoudenis op grond van geloof in het bloedig Offer van de Heere Jezus Christus. Hij is de Enige Die, na belijdenis van zonden, deze kan vergeven en eeuwig leven schenken.

De Adullam radioprogramma's zijn te downloaden via www.radioadullam.nl. Voor meer info: www.adullam.nl