

IN QUARANTAINE

Gods plannen gaan door!



GODS STEM VERSTAAN IN EEN PERIODE VAN AFZONDERING

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	Covid-vaccins: uw lichaam, uw keuze?	4
Inleiding	Gods Stem in een periode van afzondering	5
Hoofdstuk 1	De tijden van de heidenvolkeren	6
Hoofdstuk 2	Getuigen en bidden in je binnenkamer	9
Hoofdstuk 3	Wat de Bijbel ons leert over tekenen	10
Hoofdstuk 4	Gevangen in je eigen huis	11
Hoofdstuk 5	Bidden totdat God's gramschap overgaat	13
Hoofdstuk 6	Tekenen in de eindtijd	14
Hoofdstuk 7	Geleid door valse profeten	15
Hoofdstuk 8	Epidemieën en economische malaise in Gods Huis	17
Hoofdstuk 9	Oproep tot bekering en waakzaamheid	21
Hoofdstuk 10	Pestilenties als goddelijke discipline	23
Hoofdstuk 11	Onze eindbestemming	27
Hoofdstuk 12	Het oordeel voor verzegelde gelovigen	30
Hoofdstuk 13	De komst van de nieuwe hemel en aarde	35

Alle Bijbel citaten zijn genomen uit de Statenvertaling (SV)

VOORWOORD

Covid-vaccins: uw lichaam, uw keuze?

Jan Markell en gast Twila Brase (Google vertaling vanuit het Engels)

Jan Markell en gezondheidsdeskundige Twila Brase bespreken vaccinpaspoorten, gedwongen vaccins en gerelateerde vrijheidsverlieskwesties. Vijftien dagen om "de verspreiding te vertragen" veranderde in meer dan een jaar van verloren vrijheid, en het zou veel erger kunnen worden. In een krantenartikel wordt gemeld dat je in de nabije toekomst niet meer zal kunnen kopen of verkopen zonder een Covid-vaccin en een bijbehorend paspoort waarin staat dat je bent gevaccineerd. *Vaccinsceptici zouden allemaal lid zijn van de een of andere "samenzweringbeweging" (!)*

Hoe herkennen we de tekenen van de tijd hoe reageren we er op?

Alle tekenen van de laatste dagen komen tegelijkertijd samen. ***Bijbelse profetie gebeurt vlak voor onze ogen en net als geboortepijnen gebeuren de voorspelde gebeurtenissen vaker en bewuster.***

Nooit, in de geschiedenis over de hele wereld, zijn zoveel krachten, waaronder ***economische, wetenschappelijke, techno-logica, ecologische, culturele, geopolitieke, morele, spirituele en religie***, samengekomen om deze wereld, die al over de rand in de afgrond zit, tot een punt van geen terugkeer te brengen. De Heere Jezus zei: *"Als je al deze tekenen ziet gebeuren, weet dan dat ik in de buurt ben, zelfs voor de deur."*

Voor meer diepgaande studies, commentaar en analyse van Bijbel profetie en eindtijd gebeurtenissen**

Bezoek de Engelstalige website: www.prophecyupdate.com

- * Volg **Jan Markell** via: Olive Tree Ministries: <https://bit.ly/3g5qxbY>
- * Via **YouTube**: <https://bit.ly/2Wt9jMA>
- ** Volg **Amir Tsarfati** via: <https://www.youtube.com/watch?v=efsMZuJ83kU>

INLEIDING

Gods Stem in een periode van afzondering

“Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21:28).

We beleven in deze laatste tijd vlak voor de komst van de Heere Jezus om Zijn Gemeente op te nemen, een spannende tijd, precies als in de tijd van de Heere Jezus zoals die beschreven is in Lukas hoofdstuk 21.

Jezus wist dat voor Hem het einde naderde, de dood aan het kruis, voor de zonde van Zijn afgeweken en ongehoorzame schepselen. Die zonde had geleid tot de dood, zoals tot Adam en Eva was gezegd in de hof van Eden, “Van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven” (Gen. 2:16b,17).

De Heere Jezus is volgens Hebreëën 1:2 door Zijn Vader gemaakt “tot een Erfgenaam van alles, door Welke Hij ook de wereld gemaakt heeft;” De Heere Jezus was het Die als Schepper tot Zijn eerste schepselen gezegd had dat zij zouden sterven wanneer ze Zijn Woord niet zouden gehoorzamen.

Toch voorzag de Schepper in een oplossing voor de zonde en haar gevolgen, door een onschuldig offerdier te slachten en de eerste mensen met de huid van dit dier te bekleden, zodat Hij ze niet onmiddellijk behoefte te doden, vooruitziende op de komst van het ware Lam van God (Gen. 3:15; Joh. 1:29).

Maar in de tijd dat de Heere Jezus met Zijn discipelen rondtrok, verkondigde de Heere dat **Hijzelf** als het Lam van God “tot zonde gemaakt” zou worden. (Luk. 22:22; 2 Kor.5:21). De discipelen begrepen de woorden van hun Meester niet toen Hij de spoedige afbraak van de aardse tempel aankondigde. (Luk. 21:6).

Maar nog minder begrepen de discipelen dat het Lichaam van de Heere Jezus als Heilige Tempel, nog vóórdat de aardse tempel vernietigd zou worden, spoedig aan het kruis genageld en gebroken zou worden (Luk. 9:44,45; 18:31-34; Joh. 2:19-22;10:17).

HOOFDSTUK 1

De tijden van de heidenvolkeren

Het is veelzeggend dat de Heere Jezus, vlak voor Zijn dood aan het kruis, gesproken heeft over “de tijden van de heidenen”, een uitspraak die de apostel Paulus aanvulde met het woordje “**volheid**” (Rom. 11:25). Zowel in de tijd van Jezus’ discipelen als dertig jaar later, zijn die “tijden van de heidenen”, nog steeds op onze tijd van toepassing.

Oók de “**volheid** van de heidenen”, waar de apostel Paulus over schreef, is in onze eeuw nog niet bereikt, maar staat, gezien de effecten van de eindtijd epidemieën, wèl voor de deur, wanneer we tenminste letten op de tekenen van de toekomst waarover de Heere Jezus en Zijn apostelen spraken.

De komst van het Koninkrijk van God

We horen in deze laatste tijden steeds meer predikers over het komende Koninkrijk van God getuigen, gepaard met wonderen en tekenen. Je zou hierbij kunnen denken aan de “krachten van de toekomstende eeuw”, die de mensen in de dagen van de apostelen voor ogen zagen gebeuren en wellicht ook persoonlijk hadden ervaren (Hebr. 6:5). Dat beloofde Koninkrijk zou zeker gekomen zijn wanneer de Joden als volk zich zouden verootmoedigd hebben, zoals een gedeelte dat inderdaad had gedaan na de indringende prediking van de apostel Petrus (Hand. 2:41).

De Heere Jezus waarschuwde in Zijn tijd echter al voor het gevaar van misleiding die er reeds tijdens de prediking van de apostelen zou komen. Hij wees, evenals de apostel Paulus dat later zou doen, naar de **vruchten** in het leven van personen die in de naam van de Heere Jezus wonderen en tekenen verrichten. Wanneer dat slechte vruchten waren en hun leven gekenmerkt door “roofzucht”, dan werden deze wonderdoeners vergeleken met “roofzuchtige wolven, gehuld in een schapenvacht” die hun verderf tegemoet gingen (Mat. 7:15-23).

De apostel Petrus schreef over deze mensen: “Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Heere, Die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is al lang in werking en **hun verderf sluimert niet**” (2 Petr. 1:1-3; Deut. 13:1; Matt. 24:11; Hand. 20:29; 1 Tim. 4:1; 2 Tim. 3:1; Judas: 4).

De apostel Paulus noemde deze meestal rijke predikers, “mensen die een **verdorven gezindheid** hebben en **berooft zijn van de waarheid**, omdat zij denken dat de godsvrucht een **bron van winst** is” (1 Tim. 6:5).

Zo waarschuwde hij de gelovigen in Efeze om waakzaam te zijn voor “wrede wolven die de kudde niet sparen” en dat uit hun eigen midden “mensen zouden opstaan die de waarheid

verdraaien” (letterlijk: verdraaide dingen spreken), “om de discipelen achter zich weg te trekken” (Hand. 20:29-31).

In Hebr. 6:4-8 lezen we de ernstige waarschuwing: “Want het is onmogelijk om hen die eens verlicht zijn geweest, die de hemelse gave geproefd hebben en deelgenoot zijn geworden van de Heilige Geest, en die het goede Woord van God geproefd hebben en de krachten van de komende wereld, en die daarna afvallig worden, weer opnieuw tot bekering te brengen, omdat zij voor zichzelf de Zoon van God opnieuw kruisigen en openlijk te schande maken.”

Waarschuwing tegen afvalligheid

De briefschrijver vervolgde zijn waarschuwing aan hen die de **“tekenen van een apostel”** hadden gezien en “gesmaakt” dat zij die op deze tekenen en wonderen hun geloof bouwden, maar niet geheiligd waren door bekering en wedergeboorte, “dorens en distels voortbrachten.” Deze zogenaamde “gelovigen” waren in de tijd van de apostelen, ondanks dat ze “de hemelse gave hadden geproefd”, tóch “verwerpelijk en de vervloeking nabij, waarvan het einde tot verbranding leidt.”

In Lukas 17:20-37 lezen we dat de Heere Jezus door de Farizeeën bevroegd werd **wanneer** het Koninkrijk van God zou komen. Jezus antwoordde dat Het Koninkrijk van God zou komen, **maar niet op voor hen waarneembare wijze**. De Heere Jezus wees Zijn discipelen en Zijn toehoorders op het feit dat zij die zich bekeerd hadden, hierdoor het Koninkrijk van God door geloof in de nu gekomen Messias reeds in hun hart ontvangen hadden, of anders gezegd, in de Persoon van Hemzelf óók deelgenoten waren aan Zijn koninkrijk (Joh. 14:23; Rom. 10:9, met als uitsluiting hen die in Efeze 5:5 worden beschreven).

Jezus vervolgde zijn rede door erop te wijzen dat er mensen zouden komen die zeiden: **“Zie-hier of ziedaar is Hij”**, maar waarschuwde er niet heen te gaan of er achteraan te gaan. Want, zo getuigde de Heere: *“zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel licht, zo zal ook de Zoon des mensen zijn op Zijn dag”* (Mat. 24:4-8).

De dagen van Noach herhalen zich

Wanneer het gaat om de tijd van de opname van de gemeente, die aan de grote verdrukking vooraf gaat, worden die dagen gekenmerkt door de dagen van Noach, en zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen. De Heere Jezus zei daarvan: *“Want gelijk zij waren in de dagen voor den zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot den dag toe, in welken Noach in de ark ging; En bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam, en hen allen wegnam; alzo zal ook zijn de toekomst van den Zoon des mensen.”*

Zo gebeurde het ook in de dagen van Lot, alleen de woorden **“namen ten huwelijk”** komen in de aanhaling van dat Bijbelgedeelte, treffend genoeg, niet meer voor: *“Desgelijks ook, gelijk het geschiedde in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; Maar op den dag, op welken Lot van Sodom uitging, regende het vuur en sulfer*

van den hemel, en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in den dag, op welken de Zoon des mensen geopenbaard zal worden” (Mat. 24:38,39; Luk. 17:28-30).

De Heere Jezus vervolgde Zijn waarschuwing dat er *“In dien nacht twee op een bed zullen zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen; de ene zal aangenomen, en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op den akker zijn; de een zal aangenomen, en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot Hem: Waar, Heere? En Hij zeide tot hen: Waar het lichaam is, aldaar zullen de arenden vergaderd worden” (Luk. 17:34-37).* En de Heere Jezus vervolgde zijn rede in Lukas 18 door erop aan te dringen *“dat men altijd bidden moet, en niet vertragen;”*

Bundel Geestelijke liederen nr. 79

1 'k Aanbid de macht van uwe liefde, Heer
Jezus, die U openbaart,
die U, hoe snood men U ook griefde,
aan haters zelfs niet hebt gespaard.
'k Wil in die liefde mij verlusten,
en aan het hart mijns Heilands rusten.

2 Hoe teder bent U mij genegen,
hoe klopt uw harte nu voor mij.
Daarom heb ik U lief gekregen,
en juich ik in der heil 'gen rei.
O macht der liefde, die uw leven
voor mij hebt in de dood gegeven.

3 U zelf moet in het harte wonen,
voor U mijn hart slechts opengaan;
geen aardse macht, geen wereldtronen,
niets kan in uwe schaduw staan. Bij U is
rust, bij U zijn krachten, van U zal ik mijn
heil verwachten.

4 Uw naam alleen zij klaar te lezen
tot in het diepst van mijn gemoed;
uw liefde moogt' slechts 't voorwerp
wezen, dat hart en lippen juichen doet.
In woord en werken wil ik streven, om
uwe liefde lof te geven.

HOOFDSTUK 2

Getuigen en bidden in je binnenkamer

Wanneer wij als gelovigen, die de Heere Jezus hebben aanvaard als Verlosser en Heere, tijdens onze bekering en de daarop volgende noodzakelijk wedergeboorte de Heilige Geest hebben ontvangen, willen we graag van onze Heere gaan getuigen.

Toch kunnen er perioden zijn dat we de opdracht krijgen om onszelf in ons gebedsvertrek terug te trekken om nauwkeuriger de Stem van Gods Geest te verstaan. Hij wil ons in die stille ogenblikken van meditatie en gebed “in alle Waarheid leiden.” Hij doet dat door ons de woorden van de Heere Jezus in herinnering te brengen en nadere aanwijzingen te geven hoe we verder mogen wandelen, “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen” (Ef. 2:10, zie ook Joh. 16:13-15; Fil. 2:13).

Het Corona virus, “een storm in een glas water”?

Duizenden mensen, gelovig of niet, kregen van hogerhand de opdracht zoveel mogelijk binnen te blijven om besmettingsgevaar zo mogelijk tot een minimum te beperken. Of dat zal lukken is een grote vraag, gezien het toenemend aantal besmettingen en sterfgevallen. Veel mensen klagen erover dat ze in een groot isolement dreigen te komen wanneer deze toestand lang zal aanhouden, een situatie die de economie en de gezondheidszorg in grote problemen zal brengen.

Hoe gaan wij als christenen met de huidige situatie om?

Maar hoe gaan gelovige christenen met deze unieke situatie om? Sommigen trekken er niet zwaar aan en verwachten dat alle berichtgevingen als een storm in een glas water is en dat het virus spoedig zal verdwijnen.

Anderen zien een werkelijke storm komen, die velen zal treffen, wellicht zelfs erger dan de stormen en branden die over diverse landen razen en vernielingen aanrichten. We weten het niet, we hebben met een onbekend scenario te maken met een onzekere tot nog toe onbekende uitkomst. Voor velen is deze ziekte een soort “stilte voor de storm.”

HOOFDSTUK 3

Wat de Bijbel ons leert over tekenen

Laten we beginnen met enkele gedeelten uit de Bijbel te lezen die gaan over ziekten en pestilentiën die God Zelf of via Zijn profeten ooit heeft aangekondigd en die vaak te maken hadden met de slechte geestelijke toestand van Gods volk.

Laten we beginnen bij het begin, bij de allereerste mensen, Adam en Eva. Door hun ongehoorzaamheid aan God's Woord werden zij geconfronteerd met allerlei gebeurtenissen die in de dood eindigden (Gen. 2:16,17).

Later, in de tijd van Noach, zien we de lucht betrekken en het oordeel van God over de zonden wordt voltrokken. De Heere Jezus had gezegd dat de laatste dagen vóór Zijn wederkomst gekenmerkt zouden worden door de dagen van Noach en de dagen van Abraham. Neef Lot, die temidden van goddeloze mensen woonde, werd met zijn gezin vlak voor het oordeel voltrokken zou worden gered (Gen. 6:5-7; Mat.24:37; Luk. 17:28; 2 Pet. 2:7).

De waarschuwing van de Heere Jezus

De Heere Jezus gebruikte deze geschiedenissen om de mensen te waarschuwen voor de tijd die, na Zijn kruisiging, opstanding en hemelvaart, zou aanbreken. Het zou een tijd van genade zijn, waarvan de apostel Petrus zei dat de Heere de godvruchtige mensen, die de woorden van de Heere Jezus serieus nemen en hun leven in de kracht van Gods inwonende Heilige Geest wilden inrichten zoals Hij hen had voorgeleefd, uit de verzoeking zou verlossen, maar de onrechtvaardigen zou bewaren tot de dag van het oordeel, om gestraft te worden (1 Petr. 2:21; 2 Petr. 2:9).

Dat gebeurde ook tijdens de regering van koning Salomo. Vanwege zijn afwijking van Gods woorden en zijn toelating van allerlei vormen van afgoderij waren de twaalf stammen van Israel uit elkaar geraakt en verdeeld. Men diende afgoden, bonden onderling de strijd aan en stond elkaar naar het leven. Het godsdienstig leven speelde zich af bij verschillende altaren, al of niet met bijbehorende godshuizen. Die altaren werden vergeleken met tafels, waarop men onreine offers bracht, die God niet aangenaam waren. De liederen die men als een soort eredienst luidkeels zong, begeleid met allerlei soorten instrumenten en trommels konden de Heere God niet behagen (Maleachi 1:7; Amos 5:23).

Het leek op de dagen van Paulus, die de gelovigen in de havenstad van Korinthe moest terechtwijzen omdat ook zij de tafel van de Heere verontreinigden door een zedeloze wandel en het toelaten van valse leer (1Kor. 5:2; 11:18-20). Ook de apostel Judas, de broer van de Heere Jezus (niet Judas de verrader), schreef hierover (Judas vs. 12-16, 19).

Maar God's genade geeft nog steeds tijd voor bekering. In de dagen van Ezechiël, in die van de apostelen, maar ook in onze dagen, want God wil niet dat mensen verloren gaan, hoewel Hij gezegd heeft dat Zijn oordeel zal beginnen bij het huis Gods! (2 Petr. 3:9; 1 Tim. 2:4; 1 Petr. 4:17-19)!

HOOFDSTUK 4

Gevangen in je eigen huis

*“Toen kwam de Geest in mij, en stelde mij op mijn voeten, en Hij sprak met mij, en Hij zeide tot mij: Ga, **besluit u binnen in uw huis**” (Ezechiël 3:24).*

Dat overkwam de profeet Ezechiël in de dagen van de koning Jojachin, toen hij in ballingschap was gevoerd naar Babylonië. Van hem staat geschreven dat hij het woord van de HEERE uitdrukkelijk hoorde terwijl hij in het land van de Chaldeeën bij de rivier de Kebar verbleef. Hij zag een stormwind uit het noorden komen, een grote wolk, flitsend vuur en een lichtglans eromheen. En uit het midden ervan kwam iets als de schittering van edelmetaal, uit het midden van het vuur. Uit het midden daarvan kwam een gedaante van vier levende wezens. Dit was hun uiterlijk: zij hadden de gedaante van een mens (Ez. 1:4,5).

We herkennen in dat visioen iets van de glorie van de God-Mens Jezus Christus, Die zijn volk oproept tot bekering en berouw.

Een wonderlijke verschijning en nog wonderlijker was het woord dat de profeet ontving toen Gods Geest in hem kwam: *“Toen kwam de Geest in mij, en stelde mij op mijn voeten, en Hij sprak met mij, en Hij zeide tot mij: Ga, besluit u binnen in uw huis. Want u aangaande, mensenkind, ziet, zij zouden dikke touwen aan u leggen, en zij zouden u daarmede binden; daarom zult gij niet uitgaan in het midden van hen” (Ez. 3:24,25).*

Arrestaties wanneer je jezelf niet opsluit

Wat de profeet door de Heere God werd opgedragen om zich niet buiten zijn huis te begeven om de mensen te waarschuwen voor het naderende onheil, op straffe van gearresteerd en vastgebonden te worden, lijkt op onze tijd. Mensen die zich immers niet houden aan afspraken die zijn gemaakt rondom het coronavirus, kunnen daarvoor strafrechtelijk worden vervolgd.

Zo waarschuwde advocaat Tjalling van der Goot in een ingezonden brief, die gepubliceerd zou worden in de Leeuwarder Courant; *“mochten mensen zich zodanig gedragen dat de volksgezondheid wordt geschaad, dan kunnen sancties worden opgelegd”,* zo schrijft de pleitbezorger.

Zo kan iemand met het coronavirus in de cel komen of een forse boete krijgen als diegene zich onttrekt aan gedwongen isolatie. Hij of zij zou immers een gevaar voor anderen zijn. *„Een forse strafbedreiging dus waarmee de ernst van het strafbare feit wordt benadrukt”,* schrijft van der Goot. Ook als een besmet persoon „onvoorzichtig of nalatig” omgaat met zijn infectie, kan deze vervolgd worden voor dood door schuld. *“Dood door schuld kent een maximum gevangenisstraf van twee jaar, schreef de advocaat.”¹*

¹ <https://www.metronieuws.nl/in-het-nieuws/2020/03/overtreden-coronaregels-kan-leiden-tot-strafrechtelijke-vervolging>

Een gewaarschuwd mens telt voor twee

Daar zat de profeet dus, **in zijn eigen huis opgesloten**, zoals veel mensen tegenwoordig. Waarom zou de Heere God dat allemaal toelaten, zo vragen veel christenen zichzelf af. Het antwoord van de profeet is waarschuwend en tegelijk bemoedigend, **want er komt een tijd dat we weer gelegenheid krijgen om te getuigen**, al moeten we niet gelijk verwachten dat de mensen zich op onze prediking massaal zullen bekeren, zoals op de Pinksterdag gebeurde (Hand. 2:36; 4:10). Het kan zelfs een getuigen zijn tijdens arrestatie!

Ezechiël kreeg later de kans de waarschuwende boodschap alsnog door te geven, als is het wanneer wij de boodschap van de profeet in onze tijd doorgeven, voornamelijk digitaal, of de mensen willen luisteren of niet, wij predikers moeten "onze ziel bevrijden" (Ez. 3:19). De Heere God had immers gezegd: **"Maar als ik met u spreken zal, zal ik uw mond opendoen, en gij zult tot hen zeggen: Zo zegt de Heere HEERE, wie hoort, die hore, en wie het laat, die late het; want zij zijn een wederspannig huis"** (Ez. 3:27, zie ook 2:5-7).

De boodschap van God moet verkondigd blijven worden!

Dat moet de apostel Paulus tijdens zijn periode van afzondering in de gevangenis ook hebben gedacht. Hij schreef brieven aan medegelovigen om hen te bemoedigen om staande te blijven temidden van neerdrukkende omstandigheden. Hij schreef vanuit zijn isolement: *"Volgens mijn ernstige verwachting en hoop, dat ik in geen zaak zal beschaamd worden; maar dat in alle vrijmoedigheid, gelijk te allen tijde, alzo ook nu, Christus zal groot gemaakt worden in mijn lichaam, hetzij door het leven, hetzij door den dood. Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin. Maar of te leven in het vlees, hetzelfde mij oorbaar zij, en wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste. Maar in het vlees te blijven, is nodiger om uwentwil"* (Fil. 1:20-24).

HOOFDSTUK 5

Bidden totdat God's gramschap overgaat

Ook de profeet Jesaja heeft over gevangenschap geschreven in Jes. 26:20,21, waarin hij beschrijft hoe hij van Godswege tegen zijn volksgenoten moest zeggen: *“Ga henen, mijn volk! Ga in uw binnenste kamers, en sluit uw deuren na u toe; verberg u als een klein ogenblik, totdat de gramschap overga. Want ziet, de HEERE zal uit Zijn plaats uitgaan, om de ongerechtigheid van de inwoners der aarde over hen te bezoeken; en de aarde zal haar bloed ontdekken, en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.”*

Abortus en de afgod Moloch

Hoe ernstig klinken de woorden, *“en zal haar doodgeslagenen niet langer bedekt houden.”* In 2017 alleen al werden er in Nederland 30.523 zwangerschapsafbrekingen uitgevoerd. Dat zijn er iets meer dan in 2016. Wanneer we de woorden van de diaken Stefanus beluisteren, waar hij de afgoderij van het uit slavernij bevrijde volk Israel beschreef, merken we dat ook de afgod Moloch werd benoemd (Hand. 7:43). Deze Moloch of Molek was een Kanaänitisch-Fenisch-Carthaagse godheid, aan wie kinderen werden geofferd. Het offeren aan deze 'afgod' werd echter streng veroordeeld. Van koning Manasse, de zoon van koning Hizkia (die alle afgoderij tijdens zijn regering had uitgebannen (2 Kron. 31:1), staat vermeld dat hij zich hieraan schuldig maakte. Aan Moloch, de god van het vuur, werden kinderen, waaronder ook foetusen behoren volgens Ps. 139:16 en Ex. 21:22,23, aan het vuur prijs gegeven ([https://nl.wikipedia.org/wiki/Moloch_\(god\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Moloch_(god)))

De voorzegging over “de tijden van de heidenen”

De Heere Jezus sprak over “de tijden van de heidenen”, een uitspraak die de apostel Paulus aanvulde met het woordje “volheid” (Rom. 11:25). Die “volheid van de heidenen” lijkt spoedig aan te breken, wanneer we letten op de tekenen der tijden! Toch houden veel gelovigen vol dat het Koninkrijk van God al is doorgebroken op aarde (zie Royal Mission, “Wonderen van het Koninkrijk”). ***Maar de vraag is of dat in de tijd die we nú beleven al het geval is, want*** voorlopig houdt het Corona virus ons gevangen in ons eigen huis! Daarom denk ik dat de huidige tijd meer lijkt op de tekenen die aan de grote verdrukking voorafgaan en oproept tot bekering, berouw en zelf-onderzoek!

HOOFDSTUK 6

Tekenen in de eindtijd

“Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21:28).

We beleven zo vlak voor de opname van de Gemeente een spannende tijd, een tijd waarin veel christenen zich tussen 26 februari en 12 april bezinnen op de kruisiging van de Heere Jezus. Hij stierf als Lam van God om de zonde, de wereld ingebracht door de ongehoorzaamheid en ongeloof van het eerste mensenpaar (Gen. 2:16-17).

De gevolgen van die daad van ongeloof en ongehoorzaamheid ervaren we dagelijks! Maar hoe reageren we in deze huidige tijd vol beproevingen, op die boodschap van het kruis van de Heere Jezus? Hij Die al in het paradijs als de beloofde Verlosser was aangekondigd? (Gen. 3:15, vergelijk Joh. 1:29; Kol. 2:15). Of zijn we alleen bezig met hoe wij kunnen overleven nu het Corona virus rondwaart?

De komst van het Koninkrijk van God

We horen in deze laatste tijden veel spreken over *“het Koninkrijk van God dat doorbreekt op aarde”*, waarin mensen *“een effectief kanaal worden van Gods kracht”* waarin je *“namens de Koning wonderkracht kan uitdelen”* (Royal Mission, “Wonderen van het Koninkrijk”, zie ook het artikel van Hans Frinsel op blz. 15).

Maar is dat beloofde koninkrijk er nu al? Hoe zit het dan met het dodelijke Corona virus dat ons gevangen houdt in ons eigen huis? Hoort dat in het beloofde koninkrijk van God thuis, waarin christenen zouden kunnen leren om “namens de Koning wonderkracht uit te delen”? De tijd zal het leren.

Maar wanneer we de laatste berichten over de toename van het aantal besmetting in met name de VS en vooral India opmerken, hoe regeringsuitspraken, en beloften die op profetieën lijken maar niet uitkomen, verwonderen we ons waarom de uitspraken van deze valse profeten voortdurend in de media worden herhaald.

Op de volgende pagina's zullen we lezen hoe zelfs regeringsleiders zich kennelijk door deze valse profeten laten inspireren door beloften te doen die door de feiten achterhaald worden, tegengesproken en geloofchend.

HOOFDSTUK 7

Geleid door valse profeten*

We lazen een recent bericht in het maandblad "Het Zoeklicht" juli 2020 van Hans Frinsel, die als commentaar op de recente uitspraken van president Trump schreef: *"Het lijkt nu onwerkelijk, maar in februari deden we nog lacherig over de corona dreiging. Een maand later waren juist Europa en Amerika dieproud gekleurd op de corona-wereldkaart."*

Enge parallellen

In februari 2020 beweerde een onbezorgde regeringsleider nog dat die enkele COVID-19 gevallen niets voorstelden; alles zou onder controle zijn. Niets bleek minder waar wanneer we een jaar later allerlei gevaarlijke mutanten de revue zagen passeren! Bij de te water lating van de bekende Titanic dachten ze hetzelfde en dus brachten ze het aantal reddingboten op het z.g. "onzinkbare schip" naar beneden.

Wat mij opvalt in veel persberichten zijn de reacties op de coronadreiging die vaak parallel lopen met de uitspraken van 'profeten' uit de hyper-charismatische beweging. Het lijkt erop dat deze z.g. profeten ook regeringsleiders beïnvloed hebben.

Eén van hen, de beruchte charismatische initiator van 'dronkenschap in de geest', Rodney Howard-Browne, 'verbod' in februari 2020 het virus met een 'geestelijk decreet' Amerika binnen te komen. Het virus trok zich er echter niets van aan.

Televisiezender Fox News, een propagandakanaal, publiceerde eind februari zelfs een 'profetie' van Shawn Bolz (Bethelbeweging), *'dat het omslagpunt al was gekomen en het virus wonderlijke snel zou verdwijnen.'* Rond diezelfde tijd verklaarde ook een regeringsleider dat het virus 'als door een wonder' snel zou verdwijnen.

'Profetische' Coronabestrijding

Het 'wonder' bleef uit en de situatie dwong allerlei regeringen, ook in Nederland, tot het nemen van strikte noodmaatregelen. Eind maart 2020 voorspelde men dat zo rond Pasen de omslag zou komen naar het normale economische verkeer.

Rond diezelfde periode verklaarden enkele charismatische leiders dat een vage profetie van 'apostel en profeet' Chuck Pierce, een voorspelling was van het eind van de coronacrisis. Hij had eerder in het jaar 'geprofeteerd' dat Pesach dit jaar een 'major shift', een belangrijke verandering zou markeren.

Maar Pasen bracht geen verandering.

De koning van het welvaartevangelie, Kenneth Copeland, vervloekte het virus en *'blies het weg'* in een dramatische opvoering van *'geestelijke oorlogvoering'*. Het bleek niet afdoende en daarom 'decreeteerde' hij eind maart met 'zijn autoriteit als profeet' een hittegolf voor de maand april. Omdat het virus slecht tegen warmte kan. Zonder succes. Er volgde ongewoon koude weken voor de tijd van het jaar!

Eind maart 2020 voorspelde ook een regeringsleider het virus in april door de hitte zou verdwijnen. Ondanks deze 'profetische interventies' ontwikkelde de VS zich tot de hardst groeiende brandhaard die vanaf eind mei 2020 tot nu toe nog onverminderd voortwoedt. Hoeveel valse profetieën moeten deze charlatans uiten, voor erkend wordt dat het valse profeten zijn? De wereld lacht.

Verkeerd vertrouwen

Het verbaast mij hoeveel christenen regeringsuitspraken kritiekloos steunen en hun ogen bewust sluiten voor hun zwalkende leiderschap. Bizarre uitspraken en leugens tekenen sommige persconferenties. Onze verwachting moet echter nooit van machthebbers zijn, maar van God. Maar helaas laten veel christenen zich leiden door valse profeten. Dat zal de kerk opbreken en juist haar geloofwaardigheid schaden. ***Wil de Heere God ons misschien iets leren over Bijbelse prioriteiten?***

*Uit een artikel van Hans Frinsel in "Het Zoeklicht", nr. 7, juli 2020 **

** Met schriftelijke e-mail toestemming van Frits Boekhoff gedeeltelijk overgenomen uit Het Zoeklicht. Zie voor een uitgebreid overzicht van valse profetieën over corona het artikel van Hans Frinsel **'En velen zullen zij verleiden'** op "Bijbels Perspectief": <http://bijbels-perspectief.nl/page16.html> en het artikel 'valse profeten' op de Promise site.*

HOOFDSTUK 8

Epidemieën en economische malaise in de wereld en in Gods huis

In dit hoofdstuk worden we opgeroepen om geloofsvertrouwen te beoefenen tijdens wereldwijde rampen als de Corona-19 pandemie en of we hierin Gods oordelen (h)erkennen. Er is hoop door het volbrachte werk van de Heere Jezus op het kruis. Door erkenning van zonden en geloof in de Heere Jezus is er eeuwig leven! De wijze Prediker schreef: *“Er bestaat alleen hoop voor de levenden. Want de levenden weten tenminste dat zij op zekere dag zullen sterven.”*

Wanneer ziekte en pestilentie ons treft

Bedroefd zat het echtpaar aan het ziekbed van hun jonge zoon. Het zag er niet best uit en de artsen hadden geen kans gezien om het juiste medicijn tegen de koorts te vinden die het lichaam van de jongeman teisterde. Er moest snel wat gebeuren, anders zouden ze hun zoon voor hun ogen zien sterven!

Hoewel de vader zich altijd vroom had voorgedaan en zich bewust was van zijn hoge roeping als voorganger van een groot volk, was zijn snelle carrière beslist niet over rozen gegaan! Hij had een andere baan moeten zoeken omdat zijn vorige werkgever bemerkte dat hij wel eens in staat zou blijken zijn hele machts gebied over te nemen, met personeel en al!

Leren van Israëls geschiedenis

We hebben het over koning Jerobeam, eens een van de machtigste en meest gewaardeerde mannen in het gevolg van de beroemde en wijze maar ongehoorzaam geworden koning Salomo. In de grote crisis, ontstaan na de dood van Salomo, was het tot een scheuring gekomen onder Gods volk. Israël moest toen kiezen onder welke leiding ze verder wilden gaan, onder de nakomeling van Salomo, koning Rehabeam, of die intelligente Jerobeam, een van Salomo's beste onderdanen en medewerkers.

Een oproep tot revolutie

Door middel van een oproep tot revolutie en met behulp van de oprichting van een soort religieuze schaduwdienst met zelf gekozen voorgangers en priesters, had hij weten te bereiken dat het grootste gedeelte van het volk zijn zijde koos. ***Maar zijn religieuze herwaardering van de gevestigde eredienst had Gods goedkeuring niet gekregen, integendeel!***

Het oordeel aangekondigd, maar er volgde géén bekering!

En nu was het oordeel zijn huis binnengekomen en lag zijn jonge opvolger ernstig ziek op bed. Hij bedacht hoe een profeet uit Juda hem tot koning over het tienstammenrijk had gezalfd. Hij herinnerde zich in deze moeilijke periode hoe de profeet hem had vermaand om toch vooral trouw te blijven aan de inzettingen die hem door God en Mozes waren overgeleverd. Maar, hij had ze niet echt in zijn hart opgeborgen, ze waren hem meer tot een last geworden, waarvan je jezelf op den duur moest ontdoen.

Toch moest hij weten hoe de toekomst van zijn jonge zoon eruit zou zien, zou hij kunnen rekenen op een opvolger?

Vragen naar de toekomst

Laten we luisteren hoe hij zich volgens de geschiedenis uit 1 Kon.14:2 en vervolgens, eruit trachtte te redden: *"Toen droeg Jerobeam zijn vrouw op: 'Vermom je, zodat niemand je herkent als de koningin en ga naar de profeet Ahia in Silo; dat is de man die mij vertelde dat ik koning zou worden, vraag hem of de jongen weer beter zal worden...'"* Maar, de Heere had de oude profeet reeds verteld dat de koningin vermomd bij hem zou komen om te vragen wat er met haar zieke zoon zou gebeuren.

De Heere vertelde hem ook wat hij haar moest antwoorden. Zodoende kon hij bij haar komst het volgende zeggen: *'Komt u maar binnen vrouw van Jerobeam. Waarom hebt u zich vermomd?' Ik heb droevig nieuws voor u. Geef uw man deze boodschap door van de Heere, de God van Israël: 'Ik bevorderde u vanuit de rangen van het gewone volk en maakte u koning over Israël. Ik rukte het koninkrijk uit de handen van Davids familie en gaf het aan u, maar u hebt mijn geboden niet gehoorzaamd, zoals mijn dienaar vóór u; u hebt andere goden gemaakt en Mijn toorn opgewekt met die gouden kalveren van u. En omdat u Mij zo duidelijk het genegeerd, zal Ik een ramp over uw familie brengen en al uw zonen vernietigen, zowel getrouwen als vrijgezellen. Ik zal uw familie wegvagen, zoals een staljongen de mest uit de stal wegveegt'.*

Toekomst voorspellingen helpen ongelovigen niet

En zo moest de vrouw onverrichterzake naar haar stad en echtgenoot terugkeren. In plaats van een zegen, ontving ze een negatieve boodschap, haar kind zou sterven. Maar er was één ding dat haar troosten kon. Haar kind zou voor eeuwig behouden worden en naar de hemel gaan, alleen omdat God *"iets goeds in het kind gevonden had!"* **En wat kon dat anders zijn dan dat Gods genade in die kleine jongen zichtbaar was geworden?**

Zo zien we dat God Zijn oordelen gewoonlijk vanuit Zijn eigen huis laat beginnen, onder Zijn eigen volk! Maar... dat God rekening houdt met mensen die niet mee willen doen aan de grote afval en trouw willen blijven aan Zijn Woord! Deze mensen, jong of oud, worden *"weggeraapt voor het kwaad en zullen rusten op hun legersteden"* (Jes. 57:1).

Bidden dat de Heere God een herleving schenkt

Om de les uit deze geschiedenis te leren zullen we moeten luisteren naar wat de profeet Habakuk in hoofdstuk 3:2-6 zegt; *"Heere, ik heb van Uw roemruchte daden gehoord en **ben met ontzag vervuld voor wat U gaat doen.** Laat Uw daden herleven in deze tijd, maak Uw kracht openbaar. Al bent U toornig geworden, vergeet niet medelijden te hebben! God komt over de woestijn vanaf de berg Sinai. Zijn majesteit bedekt de hemel, de aarde is vol van Zijn lof. Hij schittert als het zonlicht, uit Zijn handen schieten lichtstralen; daarin is kracht verborgen. **Vóór Hem uit gaat de pest en de koorts volgt Hem op de voet. Hij staat stil en overziet de aarde; Hij kijkt rond en laat de volken opspringen van schrik...**"*

Oordelen in Gods Gemeente

Is het dáárom dat zowel Petrus als Paulus spraken van "zwakheid, ziekte en dood" in de gemeente van God, omdat er nog zoveel onbeleden kwaad in de christelijke kerk is? Omdat er zoveel dingen in de kerken zijn binnengeslopen, dingen die niet overeenstemmen met Gods heiligheid en eer? Dat wij daarom als gelovigen geen onderscheid meer kunnen zien tussen goed en kwaad?

Petrus schreef in dat verband, nadat hij geweest was op het gebrek aan heiliging en eenheid, de zonde van kwaadsprekerij en het hebben van een ongereinigd geweten: "...*het is de tijd dat het oordeel **begint bij het huis van God**; en indien het eerst van ons begint, wat zal dan het einde zijn voor hen die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal dan de goddeloze en zondaar verschijnen?*"

Gebrek aan levensheiliging

De apostel Paulus schreef in dat verband, wegens het gebrek aan heiliging bij de gelovigen in Korinthe: "*Daarom zijn er onder u vele zwakken en zieken en velen zijn ontslapen, maar als wij geoordeeld worden, is dat omdat wij van de Heere getuchtigd worden, **opdat we niet samen met de wereld zouden veroordeeld worden.***"

De profetie van Ezechiël

Ook in het Oude Testament zien we dergelijke waarschuwingen. De profeet Ezechiël spreekt over een oordeel dat toentertijd de heilige stad Jeruzalem trof. In Ez.10:1-7 en vs. 18 beschrijft hij het vertrek van Gods heerlijkheid uit de tempelgebouwen en de stad, maar dan deelt hij ons mee:

"Toen hoorde ik Hem met krachtige stem roepen: 'Breng de wachters van de stad hierheen, ieder met zijn wapen in de hand. Op Zijn geroep verschenen zes mannen uit de richting van de bovenste noordelijke poort, ieder met een dodelijk wapen. Eén van hen droeg linnen kleeding en had een schrijverskoker aan zijn middel. Zij gingen de tempel binnen en bleven naast het koperen altaar staan.

*En de heerlijkheid van de God van Israël steeg op vanaf de Cherubs waarop Hij had gerust, tot boven de ingang van de tempel. En de Heere zei tegen de man met de schrijverskoker: '**Ga door de straten van Jeruzalem en zet een teken op de voorhoofden van de mensen die huilen en zuchten om alle zonden die zij om zich heen zien**'.*

*Tegen de andere mannen hoorde ik de Heere zeggen: 'Loop achter hem aan door de stad en dood ieder die geen teken op het voorhoofd heeft. Spaar niemand en toon geen medelijden. Dood hen allemaal: Oud en jong, meisjes, vrouwen en kleine kinderen; maar...**raak niemand aan die het teken draagt. Begin maar hier, bij Mijn heiligdom!**'*

God wil Zich heiligen in Zijn bekeerde volk

We begrijpen het al, **God wil Zichzelf heiligen in mensen die Zijn Naam aanroepen**, of dat nu oprecht is, uit traditie of vanuit het hart. Maar alleen degenen die "het teken" op hun voorhoofd dragen worden gespaard voor het definitieve oordeel. Dat teken is een bewijs dat het kruis van Christus ons hele denken beheerst. Dat het ons doen en laten bepaalt en dat ons getuigenis van Christus overal gehoord is geworden, ***ook in de hemel!***

Gods oordeel over abortus praktijken en verborgen afgoderij

We leven in een schokkende en spannende tijd. Enerzijds hoor je van miljoenen abortussen, ook onder christenen, maar ook over verborgen afgoderij, waarover ik schreef in mijn brochure "***Opwekking door bekering van moderne afgoderij.***" *

Zo las ik kortgeleden in een televisiegids van juli 1995, dat Chinese artsen t.b.v. hun gezondheid geaborteerde foetussen eten en dat andere ziekenhuizen ze zelfs te koop aanbieden. Een journaliste van de "Eastern Express" uit Hong Kong maakt hier melding van!

Aan de andere kant horen we het getuigenis van "moeder Theresia" tijdens een banket van president Clinton, waarin ze hem wijst op de onmogelijkheid om het volk op hun verantwoording te wijzen t.a.v. het leefklimaat en het terugdringen van geweld en moord, *als men moeders toestaat hun eigen kinderen te doden!*

Gods is geduldig, maar voor hoe lang?

Hoe groot is het geduld van de Heere God! Hij wil kennelijk nog vele mensen wijzen op de mogelijkheid van redding voordat het grote oordeel komen moet over zoveel zonden. Hij doet dat o.a. via de moderne media, zoals met die enorme zender op het gebergte Ararat, waar de ark van Noach zou moeten liggen. Maar ook via allerlei christelijke radio- en televisieprogramma's. De communisten hadden het plan om vanuit dat radiostation op het Ararat gebergte hun ideologie de mensheid aan te bieden, maar God dacht daar heel anders over. Hij liet deze krachtige zender gebruiken door een christelijke organisatie, om Zijn boodschap van berouw en inkeer de wereld in te zenden. *God wacht nog, dat is duidelijk, op uw en mijn bekering mis-schien, zodat we ons afkeren van het verderf dat ook temidden van christenen gevonden wordt.*

Oproep tot wakker worden en waakzaamheid

Laten we wakker worden en ons bezinnen, voordat het oordeel komt en, zoals Jes. 57:1 het zegt: *"...de rechtvaardigen worden weggeraapt, zonder dat iemand erop let dat die rechtvaardigen worden weggeraapt, **vóórdát het kwaad komt**, terwijl hij ingaat in de vrede die overblijft voor het volk van God!"*

Weggeraapt **vóórdát** het uur van de verzoeking over de gehele aarde komt! Daar schreven de oude apostel Johannes op het eiland Patmos, en de apostel Paulus vanuit de gevangenis in Rome, ook over (Opb. 3:10; 1 Thes. 4:16-18)!

* <https://1drv.ms/w/s!AlYxUu2Rlw8IIFMrG0wvB42W0bNkw?e=cTghO>

HOOFDSTUK 9

Oproep tot Bekering en Waakzaamheid

Laten we wakker worden en ons bezinnen, voordat het oordeel komt en, zoals Jes. 57:1 het zegt: "...de rechtvaardigen worden weggeraapt, zonder dat iemand erop let dat die rechtvaardigen worden weggeraapt, **vóórdát het kwaad komt**, terwijl hij ingaat in de vrede die overblijft voor het volk van God!"

Weggeraapt **vóórdát** het uur van de verzoeking over de gehele aarde komt! Daar schreven de oude apostel Johannes op het eiland Patmos, en de apostel Paulus vanuit de gevangenis in Rome, ook over (Opb. 3:10; 1 Thes. 4:16-18)!

Het teken van het beest, 666 (www)

Na de opname van de Gemeente **zal er opnieuw een teken te zien zijn, aan het voorhoofd of de rechterhand van de mensheid**, het "*teken van het beest*." We vinden dat teken reeds in ons digitale tijdperk. Wat dat teken is? Het is te vinden op onze internet browser op de laptop, mobiele telefoon of tablet! Kijk maar op: <https://www.hetknp.org/dna-teken-beest/>

U begrijpt wat die letters **www** in onze tijd betekenen, ze vertegenwoordigen het getal 666! Voor de mensen die dit teken onder de huid meedragen, als een klein rijstkorreltje geïnjecteerd op het voorhoofd of op de hand, zal de tijd van genade voorbij zijn (Hebr. 10:26,27). **Maar, voor hen die het teken (zegel) van Christus hebben ontvangen, zal er eeuwige vreugde zijn.** Tot welke groep behoort mijn lezer? Nog is het tijd om te beslissen tot welke categorie u wilt behoren, "**Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult behouden worden**", **klonk het eens in een gevangenis (Hand. 16:31-34)!**

Gods stem verstaan in de afzondering en tijdens problemen

1. Hoe gebeurt dit?

- 1.1 Wanneer we ons losmaken van de stemmen om ons heen en de stilte opzoeken om te bidden (Mat. 14:23-32)
- 1.2 De gevolgen zijn bemoedigend, vooral wanneer we daarna elkaar weer opzoeken (Mat. 14:25; Hnd. 4:23,24,31)
- 1.3 Door de Heere te vragen om volharding en moed om de levensstormen te trotseren (Mat. 14:28; Hnd. 4:24-29)
- 1.4 Want de Heere Jezus hoort ons hulpgeroep en grijpt onze uitgestoken hand vast en stilt de storm (Mat. 14:30-32)
- 1.5 Zodat wij tot aanbidding komen en Jezus verder volgen, dwars door moeilijkheden heen (Mat. 14:33-34; Hnd. 4:33)
- 1.6 En we weer wonderen gaan beleven van Gods genadige tussenkomst (Mat. 14:35,36; Hnd. 5:12-16)
- 1.7 En de eenheid van het Lichaam van Christus weer wordt ervaren (Joh. 17:20,21; 1 Cor. 1:10; 12:12,13 ; 1 Petr. 3:8)

2. Wat laat de Heere God ons vervolgens zien?

- 2.1 Datgene wat een opwekking en het zien van Gods glorie in de weg staat (Ez. 8:1-6)
- 2.2 Maar ook dat de Heere ieder die Gods Woord gehoorzaamt gezag en invloed geeft (Deut. 28:1; Hnd. 4:13; Ez. 9:4-6)
- 2.3 Maar ongehoorzaamheid, valse motieven en een kritische geest worden geoordeeld (Deut. 28:15-29; Ez. 7:1-19; Jes. 58:9; Rom. 14:4)
- 2.4 Want arenden komen op ons vlees af, onze oude mens met zijn dode werken (Deut. 28:26; Mat. 25:28; 1 Pet. 2:1; Ef. 4:22-24; Heb. 9:14)
- 2.5 Maar die zich verootmoedigen zullen opvliegen als arenden en worden niet veroordeeld (Jes. 40:31; 57:1; 1 Thes. 4:14-18; 5:9)
- 2.6 Want de Heere regeert en niet Satan of de wereldleiders, die zullen geoordeeld worden (Psalm 97:1-7; Spr. 21:1; 2 Thes. 1:6; Opb. 20:12)
- 2.7 Terwijl in het einde van de tijd elke tovenarij en onreinheid geoordeeld zal worden (Opb. 1:3; 10:6; 11:5; 18:1-24)
- 2.8 Maar de overwinnaars zullen de glorie van de Heere Jezus zien en het hemels Jeruzalem (Ez. 43:2-12; Opb. 12:10,11; 21:1-10; 1 Tim. 1:17)
- 2.9 Om in de geestelijke strijd staande te blijven (1 Tim. 1:1-2:8)
- 2.10 Om met anderen te delen wat we van God leerden (2 Tim. 2:1,2,14-16).
- 2.11 En het Woord te prediken in een tijd van afvalligheid (2 Tim. 4:1-5).
- 2.11 Om de mensen te smeken zich met God te verzoenen (2 Kor. 5:20,21).
- 2.12 Om de mensen te waarschuwen voor Gods oordelen (Hand. 17:31).
- 2.13 Want de Heere Jezus geeft eeuwig leven aan hen die Hem geloven (Joh. 11:25,26).
- 2.14 Omdat 1 dag voor God als 1000 jaar is endat Zijn oordeel komt! (2 Petr.3:8-13)
- 2.15 En dat de Anti-Christ zal komen en zijn teken 666 zal geven (Opb. 13:11-18)
- 2.16 Zie Opb. 13:15 en <https://www.youtube.com/watch?v=nTCzKuxwJRK>

Vragen:

1. Wanneer verstaan we Gods stem het duidelijkst?
2. Hoe werkt de Heilige Geest in ons bidden en zoeken naar Gods wil?
3. Wat is de kracht van het samen komen tot de naam van de Heere Jezus?
4. Wanneer krijgen gelovige christenen geestelijke autoriteit?
5. Wat betekent het dat arenden zich bij het dode lichaam verzamelen?

Voor meer brochures, flyers en PowerPoint studies zie: www.adullam.nl
Correspondentie: cbbeekhuizen@gmail.com

HOOFDSTUK 10

Pestilenties als Goddelijke discipline voor Gods volk en oordeel over de wereld

1. Wanneer Gods volk ongehoorzaam wordt: Ex. 5:3; Num. 14:12; Deut. 28:21; 2 Sam. 24:15; Jer. 14:12; 21:6-9; 24:10; 34:17,18; Ez. 5:12; 12:16; Openb. 2:23.

2. Wat zal er gebeuren als de beperkingen die God geeft worden overtreden?

Pestilentie, pest, rampen, oorlogen, geruchten, aardbevingen, toenemende wreedheden als oordeel wanneer de waarschuwingen van profeten niet worden opgemerkt of gehoorzaamd. Het oordeel zal beginnen in Gods huis (1 Petr. 4:17). Dat stond in het Oude Testament de Tempel. In het Nieuwe Testament Gods huis met houten en aarden vaten (Ex. 9:3; Jer. 27:8; 28:8; Ez. 28:23; Amos 4:10; Habakuk 3:5; Mat. 24:7; 2 Tim. 2:20; Openb. 6:8; 9:6. Lees ook Ezechiël 5:1-17; 9:4-6, in combinatie met Job 1:20 en Handelingen 18:5-18; 28:23-31

3. Volgens Jeremia 7:4-15 geeft de Heere God plagen en andere rampen als bewijs van Zijn oordeel en heiligheid. *Kaalhoofdigheid is volgens de Bijbel een bewijs van rouw* (Job 1:20; Handelingen 18:18; Ez. 5:1-12; Jer. 7:29-34. Die oordelen worden gezien in de aangekondigde rampen, dode lichamen op straat, oorlogen en pestilenties (zie Amos 5:10-27; Ez. 5:12; 7:1-15; Opb. 2:18-23; 6:2-11 (let op het Woord "Kroon" in vers 2, in het Grieks is dat "Corona")!

Andere plaatsen waar wordt gesproken over pestilentie als een oordeel van God en waar Hij wijze mensen gebruikte "die de tijd kennen" om inzicht te geven in hoe Gods oordelen zich ontwikkelen en worden aangekondigd (1 Kron. 12:32; 23:32; Ez. 3:19; 33:3,4; Dan. 11:13,14; Esther 1:13,14; Ezra 7:14; Openb. 3:20-23; 17:1-6; 18:1-13; 19:11-22).

Twee verschillende merktekenen (zegels) en oordelen in de eindtijd

1. Het gezegende merkteken (zegel)

- | | |
|--------------|--|
| Ez.9:4,6 | Voor mensen die zuchten en wenen vanwege de goddeloosheid om hen heen. Zij worden verzegeld met Gods zegel (Jes.57:1-3; Ps.73:14-17; Mal.3:14-18; Micha 7:18,19) |
| Opb. 7:3,14 | De dienstknechten van God in de eindtijd zijn ook verzegeld aan hun voorhoofd en zijn veilig in de hemel (zie tegenstelling in 9:4). |
| Opb. 2:17 | De zegelinhoud bevat Gods Naam en zijn getuigenis (zie ook Openb. 3:12; 14:1; 20:4; 22:4) |
| 2 Kor. 1:22, | Wedergeboren gelovigen in onze tijd zijn reeds verzegeld met de Heilige Geest der belofte (Ef. 1:13; 4:30). |
| Opb. 15:2 | Zij overwonnen het beest en zijn beeld en weigerden zijn merktekenen, maar door lijden heen (Mat.24:9). |
| Opb. 20:4 | De martelaren die het merkteken van het beest weigerden, zullen duizend jaar met Christus leven en heersen. (Mat. 10:22; 1 Petr. 3:14; 2 Tim. 3:12; 4:8) |

2. Het vervloekte merkteken (zegel)

Gen. 4:8-16	De eerste broedermoord; het eerste (vervloekte) zegel op de van God gescheiden Kaïn.
Opb. 13:16	Mensen, die tegen God zijn, ontvangen een negatief merkteken in hun rechterhand, of op hun voorhoofd.
Opb. 13:18	Het getal van het merkteken van het beest is 666, een teken dat die mensen vervloekte leiders volgden.
Opb. 14:9,10	Zij zullen drinken van de wijn van de toorn van God,
Opb. 16:2	Kwade zweren vielen op de mannen die het merkteken hadden.
Opb. 17:5	Een vrouw die op het beest zit heeft een naam op haar voorhoofd, "geheimenis". (Openb. 2:20-23)
Opb. 19:20	Het beest werd samen met hen die zijn merkteken ontvingen levend geworpen in de poel van vuur.
2Thes.2:13-17	Maar, we sluiten af met bemoedigende woorden van genade, want ieder die verzegeld is met de heilige Geest, is gered!

Twee verschillende oordelen en het laatste oordeel van God in de eindtijd

1. Gods oordeel in het Oude Testament

Gen. 4:15	Waarom Kaïn vervloekt werd.
Ez. 8:1-9:11	Waarom het oordeel over de Tempel kwam
Isa 57:1-5	Door afgoderij en ongehoorzaamheid
Jer. 25:34-36	Maar ook door falen van de leiders en hun gebrek aan herderlijke zorg.
Ez. 34:2	Die leiders kozen voor welvaart en valse profetie, boven de zorg voor de armen en zwakken.

2. Gods oordeel in het Nieuwe Testament

2 Thess. 2:12 Opdat zij allen veroordeeld zouden worden, die de waarheid niet geloofden, maar een welgevallen hadden aan de ongerechtigheid.

Notities: Wij leven in de laatste dagen. De komende afval wordt steeds scherper omljnd. Een teken daarvan is de afnemende belangstelling voor Gods Woord. Satan gebruikt "al het bedrog der goddeloosheid". Hij zal mensen zonder geweten absoluut manipuleren en hen met zich meeslepen in het verderf. Dat zijn de mensen voor wie het woord van het kruis dwaasheid is (1Cor 1:18).

Het evangelie, de waarheid, is hun aangeboden, maar zij hebben het als dwaasheid verworpen. Er was geen liefde voor de waarheid. Zij weigeren hun hart te openen voor de waarheid; de prediking doet er voor hen niet toe. Zij willen niet gered worden. Daarom zal God ervoor zorgen dat zij de leugen geloven.

Wat na de opname van de Gemeente op aarde zal overblijven, is een naam-christendom zonder Christus. Het christendom zal dan bestaan uit mensen die hun belijdenis als christen handhaven, maar zonder enig verband met de Christus van God. Daarom zal er tijdens de

verdrinking geen gelegenheid meer zijn voor dat soort mensen om terug te komen op hun verkeerde weg (Opb. 16:9,11,21).

Voor hen die het Evangelie wel hebben gehoord, maar het hebben verworpen, zal er dus geen tweede kans zijn! Omdat zij weigerden de waarheid te geloven met hun hele hart, zullen zij de leugen gaan geloven (2 Thes. 2:11).

Dit is het resultaat wanneer de waarheid niet wordt geloofd. Zij hebben nooit een innerlijke relatie met de Heere Jezus en Zijn Woord gehad, maar zij hebben vertrouwd op hun eigen menselijke (wellicht vrome) maatstaven en kennis. Zo iemand kiest bewust en weloverwogen voor de vervulling van de begeerten van het eigen "ik". Het komt niet in hem op wat God wil en wat tot eer is van de Heere Jezus. Het oordeel van God over hem zal rechtvaardig zijn.

1 Petr. 4:17 Want de tijd is gekomen, dat het oordeel moet beginnen in het huis Gods; en indien het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen, die het Evangelie Gods niet gehoorzaam zijn?

Opmerkingen: Er is nog een reden waarom God het lijden van de vervolging gebruikt ten behoeve van de Zijnen. De tijd van het oordeel over de **gehele** wereld moet nog komen. Petrus spreekt daarover in zijn tweede brief. We zullen dat zien wanneer we die brief samen lezen en onderzoeken. Petrus spreekt in die 2^e brief over Gods oordeel over **Gods Huis**, dat is de kerk, maar gezien als een geheel dat bestaat uit allerlei soorten gelovigen, waarvan de meesten alleen in naam christenen zijn.

Maar dat huis bevat ook gelovigen die een echte innerlijke relatie met de Heere Jezus hebben, wedergeboren zijn en verzegeld zijn met de heilige Geest (Ef. 1:13; 4:30; Rom. 8:15; 2 Kor. 1:22; 5:5). Beide soorten gelovigen zullen verantwoordelijk worden gehouden voor hun gedrag. Voor de rechterstoel van Christus (2Kor. 5,10) of, voor hen die alleen in naam christen zijn, voor de grote witte Troon (Opb. 6:15-17; 20:11-15).

Dat je lid bent van de kerk is niet alleen een **voorrecht**, maar ook een grote **verantwoordelijkheid**. Daar gaat het hier om. **Die verantwoordelijkheid is groter dan die van de wereld**. De kerk als het volk van God en het huis van God belijdt namelijk God te kennen en Hem te gehoorzamen. Daarom moet Gods oordeel hier beginnen voordat Hij zijn oordeel over de wereld voltrekt (vgl. Jer. 25, 29; Ez. 9, 6).

God oordeelt eerst wat het dichtst bij Hem staat, wat het meest verantwoordelijk is (Lev 10:3; Amos 3:2), om weg te nemen wat niet naar Zijn wil is. Hij wil dat het verkeerde wordt beleden en wordt weggedaan als het nog de tijd van genade is. Deze christenen hebben hun zonde beleden en hebben zichzelf op tijd geoordeeld. Zij zullen niet met de wereld geoordeeld worden (1Cor 11:31-32; 3:13-15). Maar het oordeel over de wereld moet nog komen en het zal verschrikkelijk en definitief zijn. Er zal geen ontkomen aan zijn voor de ongelovigen! Zie website Ger de Koning: <https://www.kingcomments.com/nl/bijbelstudies/2Th/2:10>

2 Petr. 3:7,8 Maar de hemelen en de aarde, die nu zijn, zijn door hetzelfde woord in bewaring gegeven, voor het vuur bewaard tegen de dag van het oordeel en de vernietiging van de goddeloze mensen.

Opmerkingen: Petrus verwijst naar het definitieve oordeel. De vorige wereld werd overstroomd door water, de huidige wereld zal vernietigd worden door vuur. Voor dit definitieve oordeel "zijn de tegenwoordige hemelen en de aarde die voor het vuur worden bewaard".

Die dag van het oordeel wordt "de dag des Heren" genoemd, dat wil zeggen: de gehele periode die Zijn verschijning voor het oordeel en Zijn regering tijdens het duizendjarig vreedrijk omvat. Die tijd komt na de dagen van de grote verdrukking en de mensen die in die tijd tot geloof komen, zullen lijden (Mt 24,22). Maar de Kerk is al in de hemel en opgenomen (1 Thess. 4:15-17; 5:9; 2 Thess. 2:1; Openb. 3:20,21; 4:1-4; Rom. 3:9-20; 2 Petr. 3:1-19; Jer. 17:15-18a).

Mat. 25:41-43, *Dan zal Hij ook tot hen, die aan de linkerhand zijn, zeggen: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, bereid voor de duivel en zijn engelen: Want ik had honger, en gij hebt mij niet te eten gegeven; ik had dorst, en gij hebt mij niet te drinken gegeven: Ik was een vreemdeling, en gij hebt mij niet opgenomen; naakt, en gij hebt mij niet gekleed; ziek, en in de gevangenis, en gij hebt mij niet bezocht.*

Opmerkingen: De schapen en bokken in Mat. 25:33 worden in dit vers aangeduid als staande "**aan de rechter- en linkerhand**" van de Koning. De bokken vormen het grootst mogelijke contrast met de schapen. De schapen horen "**kom**" (vers 34), de bokken horen "**ga weg van Mij**" (vers 41). De schapen zijn "**de gezegenden van Mijn Vader**" (vers 34); de bokken noemt Hij "**vervloekten**" (vers 41). De schapen beërven het **koninkrijk**, de bokken worden verwezen naar het eeuwige **vuur**. **Dit eeuwige vuur was oorspronkelijk bereid voor de duivel en zijn engelen** (Jes. 30:33; Openb. 19:20).

HOOFDSTUK 11

Onze eindbestemming

De eindbestemming van het gedrag van de mens op aarde is zo ver bezoedeld en verdeeld van hen die godvruchtig leven, dat er geen grotere tegenstelling denkbaar is: **eeuwige straf of eeuwig leven**. Deze twee bestemmingen zullen nooit samenkomen. Het eeuwige vuur is de eeuwige straf voor de mensen die met de vijand hebben samengespannen tegen de Heer en zijn boodschappers. De rechtvaardigen, zij die Gods recht hebben gedaan, mogen het koninkrijk van vers 34 binnengaan, dat hier "eeuwig leven" wordt genoemd (vers 46).

De Heere Jezus zegt in **Johannes 3:3,5** dat men het koninkrijk van God alleen kan binnengaan als men wedergeboren is, d.w.z. nieuw leven heeft. Het ontvangen van Gods boodschappers staat gelijk met het ontvangen van hun boodschap.

Deze speciale tijd is **echter NIET** de tijd waarin wij nu leven, want wij leven nog steeds in de zogenaamde "tijd van genade", speciaal voor de Kerk van Christus, gezien als Zijn heilig Lichaam (Hand. 20:24). Maar de tijd zoals genoemd in Mat. 25 is de tijd NA de verrukking van de ware Kerk als het Lichaam van Christus en Zijn Bruid (1 Thess. 4:15; Openb. 3:10-12; 21;2).

Na de opname van de Gemeente en aan het einde van de grote verdrukking van zeven jaar, zal de Heere Jezus als Koning wederkomen, nadat Hij naar "een ver land is gereisd om voor Zichzelf een Koninkrijk te ontvangen", zoals in Lukas 19:12 staat geschreven. Maar zij die bij de Heere Jezus horen, zullen met Hem terug keren om op de gereinigde aarde 1000 jaar met Christus mee te regeren.

De vervolging van bekeerde Joden in de tijd van de wereldwijde grote verdrukking

Het is tijdens de grote verdrukking dat de vervolging van de ware bekeerde Joodse en verzegelde gelovigen zal beginnen (**Openb. 7:3-17**). Het gaat hier om diegenen die de Heere Jezus hebben aanvaard als hun Messias, Koning en Verlosser. Dwars door het lijden en vervolging heen zullen deze gelovigen van hun Messias en Koning getuigen en boodschappers van Gods genade zijn. Maar ze zullen met allerlei moeilijkheden te maken krijgen, omdat deze gelovigen tegen de regels van de wereldleiders van die tijd ingaan, mede omdat deze leiders geïnspireerd zullen zijn door de geest van de Anti-Christ.

De ware en verzegelde gelovigen die deze verdrukingsperiode hebben overleefd, hebben het merkteken van het beest niet aanvaard, zoals geschreven staat in Openb. 7:9; 9:4 en 12:17; 13:7-9. **Maar degenen die deze gelovigen in de tijd van verdrukking en vervolging hebben geholpen, worden door de Heere op een bijzondere wijze bewaard (Mat.25:31-40).**

Openb. 20:11-15 De grote witte troon en het laatste oordeel.

Toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor hem vluchtten aarde en hemel weg en er was geen plaats voor hen. En ik zag de doden, klein en groot, staande voor de troon, en boeken werden geopend. Toen werd een ander boek geopend, dat is het boek des levens. En de doden werden geoordeeld naar wat in de boeken geschreven stond, naar wat

zij gedaan hadden. En de zee gaf de doden op die erin waren, de dood en de Hades gaven de doden op die erin waren, en zij werden geoordeeld, ieder van hen, naar wat zij gedaan hadden. Toen werden Dood en Hades in de poel des vuurs geworpen. Dit is de tweede dood, de poel van vuur. En indien iemands naam niet geschreven gevonden werd in het boek des levens, werd hij geworpen in de poel des vuurs.

Opmerking: Er is reeds gezegd, dat de christenen die hun zonde beleden hebben en zichzelf op tijd geoordeeld hebben, niet met de wereld geoordeeld zullen worden (1Cor 11:31-32; 3:13-15). Maar het oordeel over de wereld moet nog komen en het zal verschrikkelijk en definitief zijn. *Er zal geen ontkomen aan zijn!*

Juist omdat de gelijkenissen rechtstreeks verband houden met het beloofde Koninkrijk dat de orthodoxe Joden onder de Heere Jezus verwachtten, notabene terwijl zij Hem verwierpen als hun beloofde Koning, moeten wij als lezers beseffen dat de verworpen Koning na Zijn kruisiging zou worden opgewekt uit de dood, om naar Zijn Vader te gaan en uit Zijn handen het beloofde Koninkrijk te ontvangen (Lucas 19:12,15).

We moeten dus al die andere gelijkenissen met elkaar in verband brengen om de betekenis te begrijpen. Dan pas merken we op dat deze gelijkenissen niet rechtstreeks te maken hebben met het eeuwige heil van ziel en geest van de gelovige mensen die de Bruidegom verwachten, **maar met het binnengaan in het beloofde Koninkrijk, dat in Johannes 3 in verband wordt gebracht met de wedergeboorte.**

Wanneer de Heilige Geest niet in ons hart is ingewerkt, behoort zo'n belijder niet aan de Heere Jezus toe en is verloren, zo waarschuwt de Schrift! Die belijder is niet door de Vader aan de Zoon gegeven en is voor eeuwig verloren!

(Joh. 14:16-21; 16:4-16; 17:1,2, 6, 10-12, 22,24, 25,26; Rom. 8:9b; Mat. 7:22,23; 22:1-3,8-14; 25:33; Joh. 3:3-8, 18, 29-36; 5:24; Opb. 20:15; 21:5-8, 21-27; 22:1-5,12-21).

In de Schrift worden drie rechtszittingen genoemd, gehouden door de Heere Jezus:

1. De eerste rechtszitting vindt plaats in de **hemel**, direct na de opname van de ware gelovigen. Wanneer die gelovigen in de hemel zijn, zullen zij eerst verschijnen voor "**de rechterstoel van Christus**" soms ook wel "**de rechterstoel van God**" genoemd (2 Kor. 5:10; Rom. 14:10). Iedere gelovige zal daar te zien krijgen wat hij tijdens zijn leven op aarde in het lichaam gedaan heeft en of hij dat gedaan heeft omwille van de Heere of omwille van zichzelf. Hij zal beloond worden voor het goede en zal verliezen wat niet door de Heere in hem of haar werd bewerkt (1 Kor. 3:15).

2. De tweede rechtszitting zal plaatsvinden wanneer de Heere Jezus met de gelovigen naar de aarde terugkeert om de bozen te oordelen en het koninkrijk van vrede op aarde te vestigen (Mt 25:31). Voor die rechterstoel, de "**troon van Zijn heerlijkheid**", zullen de volken verschijnen die dan op aarde zullen leven. Zij zullen worden geoordeeld naar de houding die zij hebben aangenomen tegenover de boodschappers van de Heere Jezus tijdens de grote verdrukking.

3. De derde rechtszitting van het gerechtshof zal plaatsvinden op de grens tussen tijd en eeuwigheid. Alleen *ongelovigen* zullen voor de "**grote witte troon**" verschijnen. Zij zullen geoordeeld worden naar wat er over hen in de boeken geschreven staat. Wanneer het moment van deze derde zitting van de rechtbank is aangebroken, zullen "aarde en hemel" wegvluchten. ***Dat betreft dan de oude aarde en hemel.***

Met de rechtszitting en het daaraan verbonden oordeel is er een einde gekomen aan de gehele oude toestand. ***De oude hemel en de oude aarde vluchten weg, om plaats te maken voor de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.*** De mensen vluchten weg, niet zozeer voor de troon, maar voor het aangezicht van Hem, Die er op zit. Op de troon zit namelijk de Heere Jezus, Die als Mensenzoon het gehele oordeel van de Vader heeft ontvangen (Joh. 5:22,27; zie ook 2 Tim. 4:1).

Bent u klaar om die nieuwe hemel en aarde binnen te gaan met de Schepper, de Heere Jezus Christus?

Nu we aan het einde van dit boek, Openbaring 22, zijn gekomen, kunnen we ons afvragen welke invloed dit boek op ons heeft gehad, net zoals ik me moet afvragen welke invloed het op mij heeft gehad. Zijn we geestelijk gegroeid of alleen vooruitgegaan in louter feitelijke *kennis* of heeft het ons *innerlijk* diep geraakt? Verlangen ook wij zoals Johannes naar de komst van de Heere Jezus? Hopelijk kunnen ook wij met Johannes uitroepen: ***"Amen, ja, kom Heere Jezus, kom haastig!"***

HOOFDSTUK 12

Het oordeel voor gelovigen die verzegeld zijn met de Heilige Geest.

- 1 Cor. 3:10-15, De **werken** worden geoordeeld, zodat gelovigen schade lijden of een kroon ontvangen (1 Kor. 5:5,12)
- 2 Kor. 1:22, Maar ware gelovigen zullen nooit het zegel van de Heilige Geest verliezen (Ef. 1:13; 4:30).
- Joh. 14:15-23, Omdat de Heere Jezus het beloofd heeft (Mat. 28:20).
- 1 Kor. 11:29-34 Zij zullen echter wel getuchtigd worden op aarde opdat zij niet met de ongelovigen omkomen
- Rom. 14:10, Ware gelovigen moeten wel voor **de rechterstoel** van Christus verschijnen, om gereinigd te worden voordat zij de hemel binnengaan, maar komen niet voor de grote Witte Troon (2 Kor. 5:10; Openb. 7:9; 20:11)!
- 1 Petr. 4:12-19, Het oordeel dat een christen ondergaat is als de tucht van een liefheb- bende en zorgzame Vader.
- Hebr. 12:5-14, De Vader oordeelt over Zijn eigen kinderen en tuchtigt hen, zodat zij ge- louterd en heilig worden om de Heere Jezus en God de Vader te kunnen zien.
- 1 Thess. 5:8-11 Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van zaligheid door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, op- dat wij, hetzij wij ontwaken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Troost u daarom samen, en sticht elkander, gelijk ook gij.
- 2 Thess. 2:1-3, Weest niet verontrust vanwege wat er om je heen gebeurt, “wordt niet verontrust, noch door geest, noch door woord, noch door brief, zoals van ons, dat de dag des Heeren nabij is. Laat niemand u verleiden, want die dag zal niet komen, tenzij eerst de zondeval komt en de mens der zonde geopenbaard wordt.”
- 2 Kor. 5:17-21, Daarom hebben wij hoop, omdat Christus het volledige oordeel, dat wij verdienen, op Zich heeft genomen, zodat wij door Jezus Christus met God verzoend zijn, Die ons nu de bediening der verzoening heeft gege- ven.
- 2 Kor. 6:17,18, De oproep wordt gedaan om onszelf te reinigen, de goddeloosheid te verla- ten en ons af te scheiden van elke vorm van kwaad, in opdracht van de Heere. **“Raak het onreine niet aan en Ik zal u aannemen en u tot een Vader zijn, en gij zult Mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Almachtige Heere.”**
- 2 Tim. 3:12-17, En weest voorbereid, want allen, die godvruchtig in Christus Jezus leven, zullen vervolgd worden. Blijf daarom standvastig in het geloof zoals u het geleerd hebt, en wees er zeker van dat het de Waarheid is (Mat.25::6,7; Openb.19:7; 2 Kor.11:2).
- Opb. 2:7, En dan, op het einde, wanneer al die nieuwe dingen zullen komen, zullen de gelovigen eten van de boom des levens, en de tweede dood niet mee- makend. “En zij zullen het verborgen Manna eten, macht hebbende om de volken te regeren. “De naam van God op hun voorhoofd hebbende, zullen met Christus op Zijn troon zitten” (Openb. 2:11, 17, 21, 26-28; 3:5, 12, 15, 21).

- Opb. 7:9-17 Want het Lam, dat te midden van de troon is, zal hen weiden en hen leiden naar waterbronnen van leven; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.
- Opb. 22:3-5,12 Zij zullen Gods Aangezicht zien en voor eeuwig met Hem regeren, hun beloning uit Gods handen ontvangen.
- Mat 25:34, Dan zal de Koning aan zijn rechterhand tot hen zeggen: *“Komt, gij gezegenen van mijn Vader, beërft het Koninkrijk dat voor u bereid is vanaf de grondlegging der wereld.”*

Pestilentie als Goddelijke tucht voor Gods volk en oordeel voor de wereld

1. Wanneer Gods volk ongehoorzaam wordt: Ex. 5:3; Num. 14:12; Deut. 28:21; 2 Sam. 24:15; Jer. 14:12; 21:6-9; 24:10; 34:17,18; Ez. 5:12; 12:16; Openb. 2:23.

2. Wat zal er gebeuren wanneer beperkingen die God aan de mensen geeft, niet worden gehoorzaamd? Pestilentie, plagen, rampen, oorlogen, gerucht, aardbevingen, toenemende wreedheden, onder de toelating van een oordelende, heilige God, omdat de waarschuwingen van profeten niet worden opgemerkt of gehoorzaamd.

Het oordeel zal beginnen binnen Gods huis (1 Petr. 4:17). Dat was in het Oude Testament de Tempel. In het Nieuwe Testament Gods huis met houten en aardenvaten (Ex. 9:3; Jer. 27:8; 28:8; Ez. 28:23; Amos 4:10; Habakuk 3:5; Mat. 24:7; 2 Tim. 2:20; Openb. 6:8; 9:6; Ezechiël 5:1-17; 9:4-6, in combinatie met Job 1:20 en Handelingen 18:5-18; 28:23-31.

Volgens Jeremia 7:4-15 geeft de Here God plagen en andere rampen als bewijs van zijn oordeel en heiligheid. ***Kaalhoofdigheid is volgens de Bijbel trouwens een bewijs van rouw*** (Job 1:20; Hand. 18:18; Ez. 5:1-12; Jer. 7:29-34).

Gods oordelen worden gezien in de aangekondigde rampen, dode lichamen op de straten, oorlogen en pestilentie (zie Amos 5:10-27; Ez. 5:12; 7:1-15; Opb. 2:18-23; 6:2-11 (let op het woord "Kroon" in vers 2, in het Grieks is dat "Corona")!

Er zijn nog meer plaatsen waar gesproken wordt over pestilentie als een oordeel van God en waar Hij wijze mannen gebruikte "die de tijden kennen", om inzicht te geven in hoe Gods oorlogen zich ontwikkelden en aangekondigd moesten worden (1 Kron. 12:32; 23:32; Ez. 3:19; 33:3,4; Dan. 11:13,14; Esther 1:13,14; Ezra 7:14; Opb. 3:20-23; 17:1-6; 18:1-13; 19:11-22).

Uitwerking en opdracht

1 Tim. 1:1-20 Zet de geestelijke strijd tot het einde toe voort (vergelijk Mat. 24:13; Mark. 13:13; Hand. 2:42,46; 6:4).

Het bevel van God, onze Verlosser. 1 Tim. 1:1. Paulus, een apostel van Christus Jezus, op bevel van God, onze Verlosser, en van Christus Jezus, onze hoop, 1Ti 1:2. Aan Timotheüs, mijn waar kind in het geloof: Genade, barmhartigheid en vrede van God de Vader en Christus Jezus, onze Heere.

Waarschuwing tegen valse leraren. 1Ti 1:3. Zoals ik u vermaande, toen ik naar Macedonië ging, blijf te Efeze, opdat jij bepaalde personen kunt aanklagen, dat zij geen andere leer leren, 1Ti 1:4. noch zich wijden aan mythen en eindeloze geslachtsregisters, die speculaties bevorderen in plaats van het rentmeesterschap van God, dat door het geloof is. 1Ti 1:5. Het doel van onze opdracht is de liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een oprecht geloof. 1Ti 1:6. Sommigen zijn, door hiervan af te wijken, afgedwaald in ijdele discussies, 1Ti 1:7. begerende leraars der wet te zijn, zonder te begrijpen wat zij zeggen, hetzij de dingen, waarover zij stellige beweringen doen.

De reden waarom God de wet van Mozes gaf. 1Ti 1:8. Nu weten wij, dat de wet goed is, als men haar rechtmatig gebruikt, 1Ti 1:9. Dit begrijpende, dat de wet niet is ingesteld voor rechtvaardigen, maar voor wettelozen en ongehoorzamen, voor goddelozen en zondaars, voor onheiligen en profanen, voor hen die hun vaders en moeders slaan, voor moordenaars, 1Ti 1:10. de onzedelijken, mensen die homoseksualiteit bedrijven, slavenhandelaars, leugenaars, meinedigen, en wat verder tegen de gezonde leer ingaat,

Het Evangelie van Gods heerlijkheid in Christus Jezus. 1Ti 1:11. In overeenstemming met het Evangelie van de heerlijkheid van de gezegende God, dat mij is toevertrouwd. Christus Jezus kwam om zondaars te redden 1Ti 1:12. Ik dank Hem, Die mij kracht gegeven heeft, Christus Jezus, onze Here, omdat Hij mij getrouw geoordeeld heeft, door mij tot Zijn dienst aan te stellen, 1Ti 1:13. Hoewel ik vroeger een godslasteraar, een vervolger en een onbeschaamde tegenstander was. Maar ik heb barmhartigheid ontvangen, omdat ik onwetend, in ongeloof gehandeld had, 1Ti 1:14. en de genade van onze Heere is voor mij overvloedig met het geloof en de liefde, die in Christus Jezus zijn. 1Ti 1:15. Het gezegde is betrouwbaar en verdient het ten volle aanvaard te worden, dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars te redden, *van wie ik de voornaamste ben.*

Hoop voor de grootste zondaar. 1Ti 1:16. Maar ik heb barmhartigheid ontvangen om deze reden, opdat Jezus Christus in mij, als de voornaamste, Zijn volmaakt geduld zou tonen als een voorbeeld voor hen die in Hem zouden geloven voor het eeuwige leven. 1Ti 1:17. Aan de Koning der eeuwen, onsterfelijk, onzichtbaar, de enige God, zij eer en heerlijkheid voor eeuwig en altijd. Amen.

Strijd de goede strijd met een gezuiverd geweten. 1Ti 1:18. Deze opdracht vertrouw ik u toe, Timotheüs, mijn kind, in overeenstemming met de profetieën die eerder over u zijn uitgesproken, opdat gij daardoor de goede oorlogsvoering moogt voeren, 1Ti 1:19. Met geloof en een goed geweten. Door dit te verwerpen hebben sommigen schipbreuk geleden in hun geloof, 1Ti 1:20. Onder hen zijn Hymeneus en Alexander, die ik aan Satan heb overgeleverd, opdat zij zouden leren niet te lasteren.

2 Tim. 2:1-10. Met andere gelovigen delen wat we van God en de apostel Paulus hebben geleerd (zie ook vers 14-17a).

Een goede soldaat van Jezus Christus: 2Ti 2:1. Mijn kind, wordt gesterkt door de genade die in Christus Jezus is. 2Ti 2:2. En wat gij van mij gehoord hebt in tegenwoordigheid van vele getuigen, vertrouwt gij toe aan getrouwe mannen, die in staat zullen zijn ook anderen te onderwijzen. 2Ti 2:3. Deel in het lijden als een goed soldaat van Christus Jezus. 2Ti 2:4. Geen soldaat raakt verstrikt in burgerlijke bezigheden, want zijn doel is degene te behagen die hem in dienst heeft genomen. ne die hem in dienst heeft genomen. 2Ti 2:5 Een atleet wordt niet gekroond tenzij hij volgens de regels strijdt.

De arbeid van een goede landarbeider. 2Ti 2:6 Het is de hardwerkende boer, die het eerste deel van de oogst behoort te hebben. 2Ti 2:7 Denk na over wat ik zeg, want de Heer zal u in alles inzicht geven. 2Ti 2:8 Denk aan Jezus Christus, opgestaan uit de doden, de nakomeling van David, zoals in mijn evangelie verkondigd is, 2Ti 2:9 waarvoor ik lijd, gebonden met ketenen als een misdadiger. Maar het woord van God is niet gebonden! 2Ti 2:10 Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid.

Een door God goedgekeurde werker. 2Ti 2:14. Herinner hen aan deze dingen, en belast hen voor God niet te twisten over woorden, wat geen goed doet, maar alleen de hoorders te gronde richt. 2Ti 2:15. Doe uw best om uzelf aan God voor te stellen als iemand die goedgekeurd is, een arbeider die zich niet hoeft te schamen, en die het woord der waarheid met recht behandelt. **2Ti 2:16. Maar vermijdt oneerbiedig gepraat, want het zal de mensen leiden tot meer en meer goddeloosheid, 2Ti 2:17. en hun praatjes zullen zich verspreiden als kanker.**

2 Tim. 4:1-5. Altijd Gods Woord blijven prediken, ook in een tijd waarin godsdienstige mensen de Waarheid in de steek laten.

Predik het Woord. 2Ti 4:1. Ik beveel u in de tegenwoordigheid van God en van Christus Jezus, die zal oordelen de levenden en de doden, en bij zijn verschijning en zijn koninkrijk: 2Ti 4:2. ***Predik het woord; wees bereid in de tijd en buiten de tijd; vermaan, berisp en vermaan, met volkomen geduld en lering.***

2Ti 4:3. Want er komt een tijd, dat de mensen de gezonde leer niet zullen verdragen, maar naar hun goeddunken voor zichzelf leraars zullen verzamelen, die hun hartstochten bevredigen, 2Ti 4:4. Ze zullen zich afkeren van het luisteren naar de waarheid en afdwalen in mythen. 2Ti 4:5. Wat u betreft, wees altijd nuchter van geest, verdraag het lijden, doe het werk van een evangelist, vervul uw ambt ten volle.

2 Kor. 5:20,21. Om als gezanten van de Heere Jezus Christus bij alle mensen te pleiten voor verzoening met God.

De taak van een gezant van Christus. 2Ko 5:20. Daarom zijn wij gezanten van Christus, God doet zijn oproep door ons. Wij smeken u namens Christus, laat u met God verzoenen. 2Ko 5:21. Om onzentwil heeft Hij Hem tot zonde gemaakt, Die geen zonde gekend heeft, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem.

Handelingen 17:30,31. Om te waarschuwen dat de Heere God zal komen om te oordelen omdat de zonde overal heerst.

Het einde van de tijden der onwetendheid. Handelingen 17:30. De tijden van onwetendheid heeft God overzien, maar nu gebiedt Hij alle mensen overal zich te bekeren, Handelingen 17:31. Omdat Hij een dag heeft vastgesteld waarop Hij de wereld in gerechtigheid zal oordelen door een Man die Hij heeft aangewezen; en hiervan heeft Hij aan allen zekerheid gegeven door Hem uit de doden op te wekken."

Johannes 11:24-26. Om te getuigen dat de Heere Jezus eeuwig leven geeft aan hen die geloven en Hem gehoorzamen.

Jezus; de opstanding en het Leven. Joh 11:24. Martha zeide tot Hem: "Ik weet, dat Hij ten jongsten dage zal opstaan in de opstanding." Joh 11:25. Jezus zei tot haar: "*Ik ben de opstanding en het leven. Wie in Mij gelooft, al sterft hij, toch zal hij leven*", Joh. 11:26. "*En eenieder, die leeft en in Mij gelooft, zal nimmermeer sterven. Gelooft gij dit?*" Joh 11:27. Zij zeide tot hem: "*Ja, Heere, ik geloof, dat Gij zijt de Christus, de Zoon van God, die in de wereld gekomen is.*"

2 Petr. 3:7-13. Erkennen dat de tijden in Gods hand zijn en dat Zijn oordeel komt!

De dag van de Heer is nabij, wees voorbereid! 2Pe 3:7. Maar door hetzelfde woord worden de hemel en de aarde, die nu bestaan, opgeslagen voor het vuur, bewaard tot de dag van het oordeel en de vernietiging van de goddelozen. 2Pe 3:8. Maar zie dit ene feit niet over het hoofd, geliefden, dat bij de Heere één dag is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag. 2Pe 3:9. De Heere is niet traag met de vervulling van zijn belofte, zoals sommigen traagheid rekenen, maar is geduldig jegens u, niet willende dat iemand verloren ga, maar dat allen tot bekering komen.

De dag des Heeren is nabij. 2Pe 3:10. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief, en dan zullen de hemelen met een gebrul voorbijgaan, en de hemellichamen zullen verbrand en ontbonden worden, en de aarde en de werken die daarop gedaan worden, zullen ontmaskerd worden.

2Pe 3:11. Aangezien al deze dingen aldus zullen worden ontbonden, wat voor mensen zou u dan moeten zijn in een leven van heiligheid en godsvrucht,

2Pe 3:12. Wachtende op en bespoedigende de komst van de dag Gods, waardoor de hemelen in vuur en vlam zullen worden gezet en ontbonden, en de hemellichamen zullen smelten terwijl zij branden!

2Pe 3:13. *Maar volgens Zijn belofte wachten wij op nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont.*

HOOFDSTUK 13

De komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde.

Openb. 21:1-7. Wat God beloofd heeft aan overwinnaars, die de Heere Jezus geloven en Hem als hun Verlosser hebben aangenomen. **Openb. 21:1** Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan, en de zee was niet meer.

Openb. 21:2. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende uit den hemel van God, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. **Openb. 21:3** En ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: *"Zie, de woonplaats van God is bij de mensen. Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn, en God zelf zal bij hen zijn als hun God."*

Onze tranen en verdriet worden weggenomen voor de eeuwigheid. Opb. 21:4 *"Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geschrei, noch smart zal er meer zijn, want de vorige dingen zijn voorbijgegaan"*. Opb. 21:5 En Hij, Die op de troon gezeten was, zeide: **"Zie, Ik maak alle dingen nieuw."** Ook zei hij: "Schrijf dit op, want deze woorden zijn betrouwbaar en waar."

Openb. 21:6 En Hij zei tegen mij: *"Het is volbracht! Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Aan de dorstigen zal ik geven uit de bron van het water des levens, zonder betaling."* Opb. 21:7. *"Degene die overwint, zal deze erfenis hebben, en ik zal zijn God zijn en hij zal Mijn zoon zijn."*

Satan's val en werk als aanklager in het Oude Testament en het Nieuwe Testament

- | | |
|---------------------|---|
| Isa 14:12 | Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads, die de heidenen pijnigt! |
| Ez. 28:13,17 | Hij was aanwezig in Eden, Gods hof; Ik heb u op de aarde geworpen, |
| Lucas 10:18 | En hij zei tegen hen: "Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen." |
| Joh.12:31; 14:30 | Nu is het oordeel deze wereld; nu zal de overste van deze wereld worden uitgeworpen. |
| Opb. 12:2, 4, 9-17 | En zie, een grote rode draak en een derde van de sterren werd op de aarde geworpen. |
| 2 Thess. 2:7-9 | Maar er is Eén, Die hem weerhouden zal, totdat hij uit het midden weggenomen zal zijn. |
| Openb. 19:11 | Toen opende zich de hemel, en ik zag iemand op een paard, genaamd Getrouw en Waarachtig. |
| 1 Joh. 2:18; 4:3 | Kinderen, het is het laatste uur; de Anti-Christ komt zo, en velen zijn reeds Anti-Christ geworden. |
| Job 1:6-12; 2:1-7 | Satan in het OT kon samenkomen met andere engelen om te kijken wie hij kan verzoeken (1 Petr. 5:8) |
| 1 Koningen 22:21-23 | Hij doet dat door als een leugengeest in de geesten van de mensen te werken (2 Kor. 11:3,14,15) |
| 1 Kron. 21:1 | Zelfs Godvruchtige gelovigen als Koning David kan hij misleiden om dingen te doen tegen Gods wil. |

- Zach. 3:1,2 Satan probeert gelovigen aan te klagen die voorbestemd zijn om priesterlijk werk te doen.
- 2 Kron. 18:30-31 Hij verleidt gelovigen met aantrekkelijke aanbiedingen om hen uiteindelijk gevangen te nemen.
- Rom. 2:1; Gal. 5:15 Satan werkt ook in gelovigen, door hen tegen elkaar op te zetten, te bekritisieren en te oordelen.
(Markus 8:33; Gal. 3:1).
- 1 Kor. 4:3-6 Het werk van gelovigen negatief beoordelen is hoogmoedig en vleselijk (2Kor.10,10)
- Rom. 14:4,10,13 Laat het oordeel aan God over, want ook wij moeten voor Zijn rechterstoel komen (Joh. 8:10,11)
- Jakobus 4:11,12 Wanneer gelovigen elkaar en hun activiteiten negatief beoordelen, zitten ze op de stoel van Mozes.

Vertrouwen hebben in de toekomst *

Ondanks vertrouwen in de toekomst, worden veel mensen toch bang als het gaat om de dag des Heeren. Het zal een dag zijn die barst van geweld en ontzagwekkende gebeurtenissen. De wereld zoals wij die kennen zal voorgoed veranderen. **Niets blijft zoals het geweest zal zijn. Niets?** Nou, dat is niet helemaal waar, God onze Vader blijft onze Vader en de Heere Jezus Christus Zijn Zoon is nog steeds onze Verlosser. De Heilige Geest is Degene Die ons niet verlaat. Daar kunnen wij op vertrouwen. **Waar zijn we dan nog bang voor? Bang dat ons geloof ontoereikend is?**

Om een kort en juist antwoord te geven: dat is juist. Daarom rekent Hij ons niet aan op wie wij zijn, maar is Hij ons genadig. **Niet omdat wij zelf of ons geloof enorm goed zijn, maar omdat Hij enorm goed is. Wij zijn immers gered door Zijn genade.**

Maar misschien ben je bang voor anderen die niet aan de kant van Gods genade kunnen vallen? Dat is een angst die velen van ons hebben. Er is echter iets wat we eraan kunnen doen. We kunnen van deze mensen blijven houden, ook al vraagt dat soms veel van ons. We kunnen het gesprek steeds opnieuw aangaan, met oog voor de gevoeligheden van die ander en wachten op geschikte momenten.

Natuurlijk kunnen wij voor deze mensen blijven bidden en hun leven, hun ziel, hun hart voorleggen aan onze hemelse Vader. Wij hoeven niet te oordelen; wij kunnen niet in het hart kijken. Er is er maar Eén die dat kan en Hij weet wat Hij doet. Daar kunnen we op vertrouwen. **Elke dag.**

Gebed: *Heere, onze Vader in de hemel, U kent ons allen, help ons om te blijven houden van hen die tot nu toe niet veel of niets van U willen weten. Help ons om hierin te volharden. Amen.*

** Overgenomen en vertaald uit de Bijbelgids "Leidraad" van 28 januari 2021.*

IN QUARANTAINE

Gods plannen gaan door!

*“Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, **kijk dan omhoog en hef uw hoofd op**, omdat uw verlossing nabij is” (Lukas 21:28).*

Gods Stem leren verstaan in de eindtijd tekenen

We beleven zo vlak voor de opname van de Gemeente een spannende tijd, een tijd waarin wereldwijd veel mensen proberen te overleven door het innemen van extra voedingssupplementen, zich aan de 1,5 meter afstand te houden, mondkapjes te dragen en diverse vaccinaties te ondergaan.

Ondertussen bezinnen veel christenen zich tussen 26 februari en 12 april op de kruisiging van de Heere Jezus. **Hij stierf als Lam van God voor de zonde** (2 Kor. 5:19-21; 1 Joh. 2:2), zonde die de wereld binnenkwam door de ongehoorzaamheid en ongeloof van het eerste mensenpaar (Gen. 2:16-17). **De gevolgen van die daad van ongeloof en ongehoorzaamheid ervaren we dagelijks!**

Maar hoe reageren we in deze huidige tijd vol beproevingen, op die boodschap van het kruis van de Heere Jezus? **Hij Die al in het paradijs als de beloofde Verlosser was aangekondigd?** (Gen. 3:15, vergelijk Joh. 1:29; Kol. 2:15). *Of zijn we alleen bezig met hoe we kunnen overleven?*

De komst van het Koninkrijk van God

We horen in deze laatste tijden veel spreken over **“het Koninkrijk van God dat doorbreekt op aarde”**, waarin mensen **“een effectief kanaal worden van Gods kracht”** waarin je **“namens de Koning wonderkracht kan uitdelen”** (Royal Mission, “Wonderen van het Koninkrijk”).

Maar, als dat beloofde koninkrijk er nu al is, hoe zit het dan met het dodelijke Corona virus dat ons gevangen houdt in ons eigen huis? Hoort dat in het beloofde koninkrijk van God thuis, waarin christenen zouden kunnen leren om **“namens de Koning wonderkracht uit te delen”**? **De tijd zal het leren.**

*Geve de Heere Jezus dat we, in deze dagen van beproeving, onszelf als wedergeboren christenen **reinigen en heiligen** (2 Kor. 7:1; 1 Joh. 3:3), op Hem blijven vertrouwen, **en de wederkomst van onze Verlosser elke dag verwachten!***